



פוסט יום שני 6/11:

בוקר טוב,

## האם אנחנו ראויים לגאולה?

ד"ר ברכה קליין תאיר

אשמח אם תקראו לעומק את הנאמר בפוסט הארוך הזה. לדעתי הוא חשוב לעתיד של כולנו.

בידי רבים מאנשי המקצוע יכולות וטכניקות נהדרות לריפוי, לטיהור, להעצמה, במיוחד בעת הזאת בה עליהם לבצע הרבה "חסימות עורקים" למצבי חרדה, הלם, כעס, יגון וכאב.

יחד עם זאת, וחשוב להבין זאת, לאורך זמן, כל הטכניקות, טובות ככול שתהיינה ב"חסימת עורקים", אינן אפקטיביות אם הן לא מתעלות מעל מציאות הסימפטומים ומתחברות לטבעם הממשי של האירועים, לשורש הדברים, לאמת המוחלטת של האדם, המציאות, התקופה (סיבת שורש - תוצאה). רק **טיפול שורש** אכן מנקה קארמות, מרפא כאבים, פותר קארמות, מעצים תהליכים אבולוציוניים ומחבר אדם לאמת מוחלטת, נכונה, מדויקת, נצחית (אין הכוונה לאמת כתוכן הנמצא בויכוח).

מהו השורש הזה? איך מתחברים לשורש?

1. השורש הוא המקור גם של הבריאה וגם שלנו; המהות, טבע כל הדברים, מחשבה יחידה, יד יחידה, ספר יחיד, נתיב יחיד, אל יחיד, אמת מוחלטת, אור עליון.
2. מתחברים בעזרת חוט הכסף/חוט הרוח אל מקור האור (צנור הנשימה/קיום שלנו המתחיל בלב ומסתיים בנקודת המוצא שלנו בכלולת הרוחנית, יקום 2).
3. פועלים לפי משולש עולה: "שלושת הקופים" + משולש יורד: אנרגיה חיובית – מחשבה חיובית – אהבה אלוהית.

כדי לחבר אותנו לשורש כל הדברים שערי שמיים נפתחו. לא ספר דתי, לא גורו, לא רב, לא מורה או מטפל, לא טכניקה כזאת או אחרת יושיעו אותנו בחיבור עם המקור, עם שורש האמת, **אלא מצפוננו, בינתנו, הגיונונו**. כל אחד אחראי לנתיבו שלו בלבד. לכל אחד קוד רום (הרמה אותה עליו להשיג) המסמן את נתיב הגורל שלו. הכל טבוע בנו מרגע הנשימה הראשון אי-פעם. לפיכך, אף אחד לא יכול לטפל, לרפא, למוסס את תוכנית הגורל של אף אחד, כולל קארמות, אלא האדם עצמו בעזרת מצפוננו, בינתו, הגיונו.

לפיכך, תפקיד המבחנים הכואבים שאנחנו עוברים בתקופה זו תפקידם לעורר אותנו משנת עומק, לעורר אותנו ממציאות האשלייה, לעורר אותנו מחשיבה רדודה ולהתחיל לטפס חזרה הביתה לכלולת הרוחנית – אדוניתית (יקום 2).



אם עד היום התפתחנו ונשמרנו תחת בקרה דתית (התוכנית הארצית – דתית – רוחנית לאבולוציה), הרי שהחל מ-2012 תוכנית העולם נסגרה ושערי שמים **אוניברסליים**, **שורשיים**, **מוחלטים** נפתחו מעלינו. כולנו נמצאים במבחן הסופי שתפקידו לברור את הראויים לגאולה (2300).

חשוב שכולנו נבין את הגורם המרכזי לסגירת התוכנית הארצית ולפתיחת תוכנית מאתגרת יותר: הדתות סיימו את תפקידן בגלל אפלייה (האל שלי, הספר שלי, הדת שלי, הזרם שלי, הפרשנות שלי), אגו, פילוג, השחתה ערכית. אלה **חסמו את היכולת של האנושות להתכלל**. התוצאה; טריליוני עצי דעת פרצו מהאדמה הארצית, מושכים את שמיכת הקיום לכל עבר, ותורמים בענק להיווצרות הכאוס הקיומי הסוער ולחורים בשדה המגנטי האישי – הלאומי – העולמי (אפילו הטכנולוגיה של הרשתות החברתיות טובעות בערמות של מידע שאף אחד לא יודע אם אמת הוא או פייק הוא).

בתוך הכאוס הזה מספיק ניצוץ קטן כדי להדליק מערכה שלמה הנמצאת באותה קואורדינטה. כן אנשים יקרים, אומנם קשה לקבל אבל חשוב להבין לעומק: אויבים, נערי מעלית, אנשים שונים שקשה לנו לקבלם, יכולים להצית ניצוץ ההופך לאש אדירה בשדה של כל הנמצאים איתם באותה קואורדינטה. כך מתרחשים גם כל אסונות הטבע. לעיתים האש חשובה כי לא הצלחנו להתעורר לבדנו מתוך מודעות ובחירה. היא מכלה חומר, תבניות מקובעות, הרגלים לא רלוונטיים ומאפשרת להתחדש ולסגל רצונות – אמונות – מחשבות אוניברסליים יותר. אבל למה לחכות לעניבת החנק שתתהדק על גרוננו? למה לא לבחור בעבודת שורש - עבודה אבולוציונית מודעת?

**"עתה, בעידן הסופי הזה כאשר הפעולות יוצאות הדופן של תוכנית-מוגדרת חדשה של מחזור נלקחות למעגל, אנחנו קוראים לכולם בפעם האחרונה הזאת לאחדות, יושרה, אהבה, שלום ואחוה מתוך תודעה".**

(ביולנט צ'וראק (מוולנה), "מן החלל אל העולם")

כלומר, בהתהפכות התוכניות מתנועה אופקית לתנועה אנכית, נדרש כל אחד מאיתנו למאבק עם עצמיותנו: עם ההיסטוריה שלנו, עם הטיפולוגיה האישיותית, עם רשימת המלאי הזהותית, עם הגישה הפרטנית – אינדיבידואלית - אנוכית, עם הצורך להגיב, להתעמת, להיות צודקים. כל עוד חיינו מושתתים על תוצרי האגו וההגה לחיינו בידי ולא בידי המהות, אנחנו חוסמים את הגעתו של אור עליון היכול לרפא, לטהר, להעצים את נתיב הגאולה שלנו.

מי שעדיין לא יודע, כולנו מחוברים אל האור העליון אשר בכללות הרוחנית בעזרת חוט הכסף/חוט הרוח/חוט הנשמה/חוט ההזנה-נשימה (מהלב אל הכוללות הרוחנית ביקום 2). הכוללות הרוחנית היא אוקיינוס של אור יקום, אנרגיה של קיום – נקודת המוצא האמיתית שלנו. היא זו שמזינה את הקיום ואת התהליכים



האבולוציוניים שאנחנו עוברים. עותק של הפוטנציאל הרוחני שלנו בדומה ל- CD נמצא במהות שבתוכנו, רק מוצפן. בעזרת אור עליון שאנחנו צריכים למשוך (דומה מושך דומה) עלינו לפתוח הצפנות, לחשוף אמיתות, להתכלל (לייצר קולקטיב פנימי/חיצוני תודעתי הדוק כמו שרשרת ה- DNA שלנו, או כמו התאים שלנו הנעים ביחד אל עבר מטרה משותפת), להתעצם ולטפס חזרה הביתה.

לכן, אם רוצים אנחנו לעזוב את מדיום ארץ, עלינו להיות **ראויים** לגאולה. עלינו להשקיע מאמצי-על על מנת לעבור ממצויאות החושית שהיא מתחת לשמש (אין חדש מתחת לשמש) אל מציאות אוניברסלית שהיא מעבר לצורה (5 חושים רוחניים) מעל השמש. כלומר, נדרש להיפרד ממדים הקיום הארצי... ולהתחיל ללכת, לטפס: **לך-לך... של נעליך...**

#### המבחנים:

1. ק.נ.א.ה : קבלה ללא תנאי (לזכור שכל אחד ייחודי, עם הבנה משלו וקצב משלו) – נתינה ללא תנאי (בעיקר "חכה") – אמון/אמונה ללא תנאי – השתנות תמידית (self-creation).
2. השתקפויות קוסמיות: היכולת להכיל אנרגיות קוסמיות מאתגרות על גבול הרדיואקטיביות + השתקפויות ארציות: לקבל שיעור מסביבתנו ולתת שיעור לסביבתנו. מלחמת 7.10 היא אחת התוצאות הכואבות.
3. להפסיק את השפעת מנגנוני ההשפעות הקוסמיים והארציים = להפסיק את התגובתיות = להשיג תודעת התקנה.
4. לסתום את החורים בכברת השדה המגנטי שלנו על ידי: מחשבות חיוביות - אהבה אלוהית טהורה - אנרגיה חיובית (נוסחת הבריאה). להפיץ יופי, טוב, אהבה ושלו.
5. להפעיל מערכת ניווט אוניברסלית (מודל): רצון – מחשבה – מצפון – תודעה.
6. לעבור מפרדיגמות US – I לפרדיגמות YOU – WE (שירות לאנושות מבעד לאי-קיום).
7. להקפיד לא להתערב בנתיבו של האחר כי כל אחד אחראי לנתיבו. כל אחד ייחודי בנתיבו.
8. להפעיל את הפוטנציאל הענק הקיים בתוכנו בעזרת הטכנולוגיה האוטו פואטית (self-creation): אור עליון – אור יקום – אנרגיה קיומית – אמת מוחלטת. כלומר, אנחנו מושכים מלמעלה למטה, מהראש לרגליים, מהשמיים לארץ. זהו עיקרון קוסמי: "גבוה מעל גבוה שומר וגבוהים עליהם" (קהלת ה', ז). הגבוה משפיע על הנמוך. מעל כולם הגבוה המרוכז ביותר, העילה של הכל, המקור, השורש, פני הבורא.

כמה אנחנו מכוונים למטרה העליונה לשמה באנו לחיים אלה? מחוייבים לתכלית האבולוציונית? ממוקדים בפסגת הכוללות האנושית אותה עלינו להשיג? כמה אנחנו לוקחים חלק בהשתקפויות חיוביות על העולם? עד כמה אנחנו מצליחים לעטוף את עצמנו בשריון מגן מפני הכאוס והשליליות?



בואו לבדוק במפגשי מעגלי השיח השבועיים שאני מנחה הנוגעים בשורש הדברים. כל יום שלישי 19:30 – 21:30 בזום, כל אחד משלם כרצונו.

אתם יכולים להיכנס לאתר שלי ולקרוא מראות ידע/מעגלי שיח שעברו: <https://dr-bracha.co.il>.

אם את...אתה...אתם

- מבקשים לרפא, לטהר ולחזק את השדה המגנטי האישי – לאומי – עולמי,
- כמהים לחסן את גוף האור שלכם,
- מבקשים להשתחרר מכל ההתניות, התגובתיות, ההרגלים, הרדידות והמגבלות ששמתם עליכם במשך שנים,
- מתחייבים מחדש למלא אחר התכלית הקיומית של חיים אלה ולמלא אחר חובות המשימה,
- חפצים להשתלב במשימה האוניברסלית של YOU – WE,

והכל כדי להיות ראויים לגאולה...

בואו ותצטרפו למעגלי השיח השבועיים ([bit.ly/3V7n2pG](https://bit.ly/3V7n2pG)) ולאחר מכן לתוכנית הייחודית: "להיות מאסטר אוטופואטי" (self-creator). הודעה על מועד פתיחתו בקרוב.

**בואו לפסוע בבטחה על גשר הסיראט: ממדיום ארצי למדיום אוניברסלי !!!**

**בואו למצוא תקווה – משמעות – עוצמה לקיום אחר ממה שהורגלנו אליו !!!**

מוזמנים למעגל שיח מחר, יום שלישי 7/11 בנושא אקטואלי הנמצא בקונפליקט דווקא בעת הזאת: מותו של האל הדתי ותחייתו של האל האוניברסלי. 19:30 - 21:30, כל אחד משלם כרצונו.

לקבלת לינק לזום: [habaitcm@gmail.com](mailto:habaitcm@gmail.com)

ברכה

ד"ר ברכה קליין תאיר  
רח' הנמל 42, חיפה | 052-2998548  
habaitcm@gmail.com | www.dr-bracha.co.il



הבית לחוכמה מתהווה

מותו של האל  
הדתי ותחייתו  
של האל  
האוניברסלי

שלישי 7.11 בין השעות 19:30 - 21:30 בזום, כל אחד משלם כרצונו.  
לקבל לינק: 0522998548