



# להמציא את עצמנו מחדש – להיות שוברי המוסכמות רצון – מחשבה – היגיון – תודעה אוניברסליים !

מראת ידע 10.2023  
ד"ר ברכה קליין תאיר

מה שאתם מתנסים בו על הפלנטה שלכם ברגע זה הופך לסיוט של האנושות... לפיכך חובה לסרוק את המחשבות השליליות אחת אחת, מאחר שנראה שכולם לקחו לפועל את התוכנית המוגדרת של מחשבה רק על עצמם. הכל פועל בהתאם לתודעות הפרטניות. זוהי הסיבה מדוע תנאי חיים מאוד שונים נצפים על הפלנטה שלכם ומקשים על הקיום. לפיכך, המבחנים האוניברסליים העצמיים מתגברים עם כל נשימה והפלנטה שלכם עומדת פנים מול פנים אל מול תמונות מצב שונות שטרם התנסו בהן עד עתה. מצופה כעת מאנשי האנושות להגיע להבנה עמוקה של האמת על ידי הגעה אל המקור של כל אירוע בו הם התנסו ויתנסו, תחת התנאים הנוכחיים. כל ביטוי שאומרים וכל מחשבה שחושבים שנלקחים לפועל על ידי כל יצור שכעת קיבל את הזכות לחיים על הפלנטה שלכם הינם מפתחות לאבולוציה שלו. קוזמוז פותח את השערים הסודיים (הארכיבים המוצפנים) של האנושות בעזרת המפתחות הללו (בעזרת המחשבות להן היא נותנת כוח). זוהי תוכנית מוגדרת תפעולית אוניברסלית. בדרך הזו, באנושות של ימי המחר לא יראה אפילו לא הכתם הקטן ביותר.

ההיגיון הארצי – פרטני – אנוכי – אינדיבידואלי נמצא בעליבותו!!! רובנו מסוגלים לחשוב רק עד המחר (תמיד מחפשים להבין ביום הראשון של מלחמה מה כבר יהיה סופה. אין לנו אורך רוח וסבלנות. רדידות של אנשי התקשורת שלנו). רובנו לא מסוגלים לחשוב על השפעות עתידיות. מאחר ומחשבה היא "הרקדן" המרכזי בתהליכי האבולוציה שלנו, חשוב להצטרף למגה שינוי:

- מהפכה בתבנית מערכת הניווט הקיומית: מרצון (צינור, הכלי שנוצר) –
- מחשבה (אנרגיה מזינה: פרדיגמות: מ-US – I...ל-YOU - WE, אמונות, מצפון) –



## היגיון (מערכת העיבוד בינה – היגיון – מודעות) – תודעה (רשת הדייג, הבנה עמוקה), דתיים – ארציים לתבנית אוניברסלית.

- החלוקה הדיכוטומית; מערב – מזרח, קפיטליזם – סוציאליזם, דתיים/חרדים - חילונים, דמוקרטים - דיקטטורים, ליברלים - שמרנים, גברי - נשי, חיובי - שלילי, סיימה את תפקידה. אליה נוסף אקורד הסיום גם של המלחמה בין ציוויליזציות: ציר הרשע לעומת הציר הליברלי. להפנים התכללות – אחדות.
- המטוטלת הרעיונית או...או...גם...וגם (תנועה אופקית) סיימה את תפקידה. במקומה השלם נעדר הצורה, המרכיבים, החלוקות, בדומה לאוקיינוס).
- מה שהיה בהרגל סיים את תפקידו. מיומנות המאה ה-21 הינה אוטופואטית (self-creator).
- תן – קח ביחסים (הדדיות) סיים את תפקידו. להפנים פרדיגמות YOU – WE.
- השפה, הקונספטים, הפארדיגמות, מערכת הסיווגים והטיפולוגיות שאחזנו בהם עד כה, הפכו ללא רלוונטיים. להטמיע חשיבה מעבר לצורה. לראות מהות.

והרשימה ארוכה ארוכה. לא קל להשתחרר משרשרת סיבה – תוצאה שליוותה אותנו אלפי שנים ולכן, קוסמוס החליט להאיץ אבולוציה.

קוסמוס גורם להתנגשות בין 2 תנועות של אדוות: אדוות המתקרבות לחוף = אדוות דתיות – ארציות (התרחקות מהמרכז, מהאחד), ומנגד, אדוות המתרחקות מהחוף = אדוות אוניברסליות החוזרות למרכז, לאחד – ליחיד. כתוצאה מההתנגשויות, מליארדי מפצים מתרחשים על הפלנטה, כמו מלחמות, טרור, פגעי אקלים, אמיתות הפוכות למוכר נחשפות, התנסויות מייסרות מרעידות נימי נפש, מחלות הקשורות למערכת החיסונית שלנו (חוסן), הקצנה בדעות, לאומנות גועשת, אנטגוניזם ומעל הכל אינדיבידואליות. כל אלה מערערים את הקיום, יוצרים כאוס אכזרי שמטלטל את הנפש ואת השכל בכל תחומי החיים: חברתי, פוליטי, אקלימי, כלכלי, חינוכי, משפחתי, אישי.

בנוסף הוא גם ממטיר אנרגיות גמא רדיואקטיביות על מנת לחזק את החוסן הפיסי – רגשי – מנטלי – רוחני.

אנחנו הורסים זה את זה, משפילים זה את זה, מגדפים זה את זה, כי איננו מסוגלים לשבור את הקליפות שלנו!!! לכן, כל השליליות הנשלחת לאטמוספירה חוזרת אלינו כבומרנג. לפיכך, הסדרים שהתרגלנו אליהם נהרסים. חלים ערבולים תודעתיים רבים.

לפיכך, העולם בכלל וישראל בפרט נמצאים כעת בנקודת רתיחה קריטית שיש בכוחה לייצר תפנית הכרחית. רק אלה שיצליחו להישאר על גשר הסיראט המחבר ארציות ואוניברסליות, יצליחו לעבור יקום ולהחזיר לעצמם את כל המעלות האנושיות שנלקחו בעקבות חטא גן עדן.



"כמה טוב לעבור ממקום למקום כל יום.  
כמה טוב להיות במקום אחר כל יום.  
כמה טוב לזרום בלי לטשטש או לקפוא.  
את האתמול יש להשאיר באתמול.  
כעת עלינו לומר דברים חדשים.  
עלינו לעבור בכל יום לממד אחר".  
רומי

בשינוי הדרמטי עלינו לנוע ממיקרו למאקרו: מריבוי לצמצום - ליחיד, מחומר לאור, מצורה/נפח אל מעבר לצורה, מהחלקיק לשלם, ממוח מיקרו (5% עוצמה) למוח מאקרו, מחומר לרוח (במילה חומר מונחת גם המילה רוח), מזהויות למהות, מעבודות לאדונות, מבית כלא לחופש, מענפים לשורשים. "תדרי מחשבתכם מגיעים לממדים מתקדמים ואתם משיגים מודעות של הוויית היות אחד" ("ספר הידע", 20/227). לפיכך, "האבולוציה של המין האנושי שקיימת על כדור הארץ שלכם, הועלתה על מסלול מהיר כדי ליצור מין שיהיה מסוגל לעזוב את כדור הארץ ואת מערכת השמש במהירות. שיהיה מסוגל לעשות התפתחויות מהירות במדע" ("העוצמה הגדולה", מטין טרנגון).

שינוי התנועה מחייב אותנו להתחבר **למדיום הבריאה – השורש** (ממדים תודעתיים 6-7), ורק לאחר מכן למדיום **היצירה – הזרע** (ממד תודעתי 5, תרגום רעיון לתוכנית) וממנו למדיום **העשייה - ההשתקפות** (ולא הפוך כפי שזה נעשה היום. המשפך חייב להיות מלמעלה למטה). לפיכך, יצירתיות שהתפתחה ב-70 השנים האחרונות בקצב מזהיר היא אומנם מיומנות חשובה, אבל היא לא ה-מיומנות של המאה ה-21.

בתחילת שנות ה-90 כתבתי את ספרי הראשון "המוח: הוראות שימוש" שכולו התמקד בפיתוח חשיבה יצירתית. ספר שהיכה גלים (הייתי מהראשונים שהביאו את הנושא לפתחנו). היום לא הייתי כותבת אותו.

היום לדעתי, המיומנות החשובה של המאה ה-21 היא **אוטופואטית (self-creation)**: היכולת לברוא (שורש, מדיום בריאה) את עצמנו מתוך עצמנו כל יום מחדש, תוך כדי טיפוס אל עבר הממד הגבוה הבא. כלומר, למיומנות העילאית של בריאה צמוד גם סוג של תנועה; טיפוס שרובנו לא מורגלים בו.

האמת, בעבר, פילוסופים ואמנים מעולם לא חשבו על "יצירתיות" כעל תכונה שצריכה לאפיין בני אדם או להעניק להם יתרון כלשהו. כאשר דיברו על אותו "ניצוץ" או "השראה" המעניקים לאדם יכולת ליצור דבר מה חדש או ייחודי, זה לא הגיע ממתודולוגיות ל"חשיבה יצירתית", אלא ממקור שונה לגמרי ובלתי נשלט – האלים. פילוסופים ואמנים ראו ב"ניצוץ" הזה מתנה/השראה שהגיעה "מלמעלה". מדיום הבריאה ולא היצירה.

בסיפורו הידוע של רבי נחמן מברסלב "מעשה בחכם ובתם". התם בסיפור נראה כטיפש וכלא יוצלח, בניגוד לחברו החכם שצובר תארים ודיפלומות ברחבי העולם. אבל במהלך הסיפור מתברר שהתם אינו טיפש כלל.



הוא פשוט מסתכל על המציאות אחרת. עניינים כמו כסף, כבוד וכוח לא מדברים אליו כלל. הוא שמח בחלקו, מאושר מהמעט שיש לו, ואינו עושה שום השוואות בינו לבין אחרים. בחברה המחנכת להישגיות, תחרות והצטיינות, התנהגותו של התם נראית כביטוי לטיפשות. אבל בסופו של דבר, ההשכלה של החכם אינה מוסיפה לו אושר אלא מכאובים, עד שהיא מורידה אותו לבאר שחת; ואילו התם, לא רק שהוא מאושר בחייו, אלא אף מתמנה ליועצו של המלך ומראה בכך שלמעשה הוא דווקא חכם – רק מסוג אחר.

ככל שמתרבים הנתונים, גדל הידע ואמצעי התקשורת (High-Teck Nation), כך דחקה **התבונה** את רגלי **החוכמה**. אנשים הפסיקו להתעניין במשלים עמוקים, ומעדיפים נתונים פרקטיים, קצרים, שטחיים היכולים לתת להם מטוסים וסמארטפונים. לא רק שקרנם של התבונה ושל אנשי התבונה עלתה, אלא שהחוכמה התחילה להיתפס כעניין סובייקטיבי, רגשי, לא מדעי, לא פרקטי. חוכמת החיים של הזקנים נדחקה בזלזול מפני הידע של הצעירים. כל ילד יכול היום לצטט את ויקיפדיה, אבל בכל הנוגע לשכל הישר, לחשיבה מעמיקה, לתמונת עולם קוהרנטית – המצב בשפל המדרגה.

נכון שהתבונה, חלק ממנגנון החשיבה, מחוברת ליצירתיות ולאומנות (מדיום היצירה), אבל אל לנו לזנוח את החוכמה שהיא בעצם מחוברת להיגיון – תודעה אוניברסליים (מדיום הבריאה). שפת מוח ישירה לפיה כל הארכיבים במוח פתוחים. חוכמת החיים והלב, שאינה ידע קר, מנותק ומעשי, אלא אור שמאיר את הנשמה. אם כן, במגה שינוי עלינו לעבור:

מתבונה לחוכמה, מעולם העשייה לעולם הבריאה, מממדים 3-4 ל- 6-7, ממדיום ארצי למדיום אוניברסלי...נוגע בשינוי מחשבתי (רצון, פרדיגמות, אמונות) – חשיבתי (בינה – היגיון – מודעות – מצפון) – תודעתי (הבנה עמוקה)!!!

תודעה בוראת את כל העוצמות התחיליות (ממדים, יקומים, ישויות) - מחשבה מביאה לידי קיום את הממשות.

מחשבה יוצרת תפיסה והתפיסה יוצרת את שדה המשיכה של המודעות.

המודעות תופסת את האובייקט (תפיסה), התודעה מבינה לעומק את האובייקט (הבנה).

ההבנה מביאה אותנו לפעול.

ישנן 2 נוסחאות קוסמיות שזורות זו בזו המעצבות את המחשבה לה אנחנו נותנים כוח ולפיה פועלים:



האחת:

אנרגיה חיובית/טהורה/אמת-כל/שורש הכל (+, מדיום אש) + תודעה עילאית/תודעת התקנה הקוסמית/אדיר-כל (-, מדיום צליל) + מהות/אהבה אלוהית/אור עליון (0, מדיום אור), יולדים ביחד מחשבה קונקרטי (כלי)!



שלושת מרכיבי האור: אנרגיה טהורה + תודעה עילאית + אור עליון/מהות אלוהית נחשבים למציאות אונטולוגית; מציאות נעדרת צורה מעבר לחומר, מעבר למחשבה (אינות). מציאות של אור, של פוטנציאל. המחשבה הקונקרטית שהיא הכלי המסויים (אנרגיה + חומר), נחשבת למציאות אפיסטמולוגית (כוליות).

השניה:

מה שמשפיע על ניהול מערכת היחסים בין 3 מרכיבי הנוסחה הקוסמית: אנרגיה טהורה + תודעה + אנרגיית מהות, היא מערכת ניווט אוניברסלית. היא משפיעה על תהליכי בריאה – יצירה – עשייה וגם על תהליכי ריפוי: מהגבוה לנמוך!!!

אם מבקשים אנחנו להשיג ממד חדש, אדם חדש, מציאות חדשה, פתרון תבוני, עלינו לשנות את צורת מערכת הניווט (תבניות) = להגדיל את חור המנעול.



### "כל מחשבה הינה מפתח לנתיב שייפתח", ספר הידע, 23.

**תפיסה חדשנית: אור אינסוף:** מציאות אונטולוגית: אנרגיה טהורה וחיובית + תודעה עילאית/תודעת התקנה + מהות נקבית/אהבה אלוהית, מביאים לידי קיום, בעזרת רשת הדייג – התודעה, את **הרצון/מחשבה – הכלי** (הרצון לקבל מהאור האלוהי. רצון = צינור, נוצר). **המחשבה** היא אנרגיה (דלק, אמונות, פרדיגמות) שמזינה את הכלי (זרע, פוטון של אור). את התדלוק מעבד **מנגנון החשיבה** – ההפעלה: **בינה – היגיון – מודעות – מצפון**. תפקיד **התודעה** להשיג הבנה עמוקה, מחשבת שורש, מחשבה יחידה, עץ החיים.

הערה: רצון, אמונה, פרדיגמה, רעיון, רגש הם כולם מחשבה.

רצון הנו הכוח החזק ביותר הקיים בבריאה. רצון = צנור = נוצר. הוא מביא הכל לידי קיום. הוא כוח פנימי – מנוע הדוחף אותנו לצמוח, להתחדש, להשתנות ולטפס אל עבר הממד הגבוה הבא, כל יום מחדש. כלומר, הכול מתגלה בתוך הרצונות שלנו.

חייבים לטפס מבעד ל-4 בחינות **הרצון**:

בבחינה (1) הכלי התחילי (הזרע) **רק מקבל** את האור האלוהי (השורש) ומתמלא בעונג. הכלי מזוכך, שלם, מואר, מחובר ישירות לאל, מהותי, פועל מבעד לאחדות - פרדיגמת **UNITY**. מגן דוד מוכלל, שלם, אחדות.



בבחינה (2), כאשר מתקרבים למדיום האוניברסלי (ממדים 6-7) התנועה על גבי גשר הסיראט מחייבת אותנו לפעול כמו הבורא: **רק לתת**. לשם כך עלינו לעבוד עם **מכלול הרצון** שהוא רצון שלם, ההר האלוהי כולו שממנו נגזר בשעתו הרצון המזערי שלנו, רצון המהות השואף לחזור למצבו הראשוני; להיות כפוף לבורא ולא לרצון העצמי. **אי-קיום**. פרדיגמת **YOU = צופן M**. רק שלם יוכל לחצות את הגשר המתגר העובר דרך חור שחור לזה. משולש יורד: בסיס עליון רוחני – אור ורק קצה צר וקטן של צרכים קיומיים רלוונטיים.

בבחינה (3) מדיום שמיימי, **הרצון המזערי** – החלקיק האלוהי, רצון המהות מתעורר ומכניס לקיום את היחסים בין קח – תן (כל החשבונאות מתעוררת): הרצון **לקבל** לעצמו על מנת **לתת**. **אינות האגו**. מקבל תענוג גם מהנתינה ולא רק מהקבלה. פועל מבעד **לרצון הדדי, פרדיגמת WE**. צורת הקשר בין הבורא (אור) לנברא (כלי). מדיום שמיימי, דחיפה לעלות על גשר הסיראט שמעביר אותנו מארציות לאוניברסליות (ממד 5). תחילת הסיבוב של המשולש העולה. דורש מאמץ עילאי של WE, של מכלול.

בבחינה (4) הרצון במדיום ארץ (ממדים 3-4) מבקש **רק לקבל** לעצמו. **רצון פרטני**, אנוכי, המחפש למלא אחר צרכים ותאוות. **אגו. פרדיגמת US – I**. הכלי מחורר ולכן כמות האור מוגבלת (מלא מסכים). מאפשר מקום מצומצם לפעולת הבורא. משולש עולה: בסיס צרכים ותענוגות חומריים ורק קצה צר וקטן של מימוש עצמי.



חייבים להבין מהי **מחשבה**: מחשבה באה לידי קיום על ידי ליקוט של עוצמות אנרגיה שונות מעבר לחומר ודחיסתן (אנרגיות ניטרליות שאיננו מכירים), עד קבלת עוצמה מרוכזת (אנטי-חומר, פוטון של אור).

כלומר, המחשבה היא זו שיצרה את עצמה (self-creation) מתוך אנרגיית נשימה + חלקיק מיקום הצליל - האור – האש (אנרגיית האינות). לפיכך מחשבה מכילה בתוכה את כל יסודות הבריאה. מחשבה



יחידה/שורש! גם כאשר אנחנו מבקשים לרפא ועולים לאור עליון, בעזרת 3 האנרגיות האנטולוגיות אנחנו מביאים לידי קיום מחשבה חדשה.

לפיכך, מחשבה היא גרעין המהות ועמוד השדרה של הפוטנציאל האוניברסלי שבנו. היא זו שמביאה לידי קיום בפועל מציאות קונקרטי, כלי קונקרטי, אדם קונקרטי. אלא שבמציאות ארץ פקעת המחשבה השלמה **מפוזרת** (גם הפנים שלנו מפוזרים בממדי קיום שונים). לכן הידע הוא חלקי, האמת היא יחסית, המציאות בה אנחנו מתקבעים הינה של 'חור מנעול'.

### השאלות הנדרשות :

מהי הכוונה שלי: האם אני בוחר בשדה הקרב הקיומי (מכאני-פונקציונלי, חלקיקים), או בשדה האמת (אוטופואטי, שלם מושלם מעבר לצורה)?

האם בחיים אני יותר נתמך על ידי הקוסמוס או יותר נדחף?

#### צופן קליטה

מהי המחשבה שלי: למה אני נותן כוח ולמה (לאיזו מחשבה: מתחת לשמש או מעל השמש)? מה ידוע לי על...?

מה אני מוציא מהמעגל, מה אני משאיר, מהו החדש שאני מכניס למעגל?

#### צופן מילה

מהי הכוונה שלי:  
האם אני  
מכונאי/מתחרה  
או בורא?

#### צופן מהות

מהי האמונה שלי: כמה יש לי אותי?

כמה אני אדון חיי?

מה היתה הזהות שלי לפני? בזמן האירוע? לאחר מכן?

#### צופן מהות

מהו הרצון שלי: מהן המטרות האסטרטגיות, מהו הרעב הרוחני שלי – חיסרון משמעותי, מה מניע אותי בחיים; כדאי לי (מייתר או מחסיר) או נכון לי (שיווי משקל)?

מהו המצפון שלי: האם ההגה לחיי בידיי או בידי אחרים, או בידי מנגנון ההשפעות?

האם הבחירה שאני עושה תשאיר אותי על הגשר/נצחיות או תפיל אותי/מוות?

#### צופן קליטה





### טכניקת שורש:

להשיג מחשבת שורש – להשיג הבנה עמוקה - לדעת מה נכון – לדעת את האמת בעזרת ניהול מחולל המוח: ומה מתחת? מה מתחת? מה מתחת? מה מתחת? מה מתחת? (חקירה, ניתוח, סינתזה. לעבור מ; פשט – רמז – ל; דרש – סוד, על מנת להרחיב את מפתן הזיכרון).

- תהליך הריפוי הולך מלמעלה למטה - העליון משפיע על התחתון (לטוב ולרע). לכן, הריפוי מתחיל בראש (נשמה/רוח/שכל אוניברסלי) – עובר לגוף (נפש) – עובר לרגליים (גוף) ולכל האברים שלהם. מכאן, אנחנו עוברים משלטון הגנים לשליטה על הגנים בכוחה של מחשבה/תודעה.
- ריפוי הגוף/האברים (ריפוי סימפטומטי, נגיעה בקליפות, בענפים).
- השורש של הגוף הוא הרגש/נפש בהמית (טיפולים פסיכולוגיים למיניהם).
- שורש של הרגש שהוא מחשבה/שכל (שינוי מחשבתי).
- שורש של מחשבה/שכל שהוא שורש העולם האנרגטי - רוחני/נשמה.
- כעת, מצא פתרון שורש הנוגע רק בשורש העולם האנרגטי.

### **לפיכך, הצלחה: היכולת לשלוט במחשבות שלנו ולשנות את צורתן!!!**

מה שמעבד את האנרגיה/המחשבה שנכנסת לכלי (הרצון) הוא **מנגנון החשיבה** שתפקידו לייצר מחשבה קונקרטית, אפקטיבית. כל עוד 7 פני מנגנון החשיבה לא מודעים זה לזה (גדרות בין כל אחד), החשיבה שלנו מאוד רדודה, אשלייתית, מכאנית – פונקציונלית. כאשר אנחנו בתהליך האבולוציוני (שינוי צורה), ממוססים את הגדרות ומאפשר לכידות בין 7 הפנים, אנחנו מרחיבים את חור המנעול עד שמשיגים בינה – היגיון – מודעות – תודעה אוניברסליים.



- |            |            |
|------------|------------|
| 1 - בינה   | 5 - רעיון  |
| 2 - תבונה  | 6 - היגיון |
| 3 - מודעות | 7 - מצפון  |
| 4 - מחשבה  |            |

לקוח "מספר הידע"



**מנגנון החשיבה** מייצג את המודעות, הקשב, התפיסה, הזיכרון, השפה, הלמידה, ההסקה, פתרון הבעיות, קבלת ההחלטות שלנו.

**בינה** (מנגנון הניהול והבקרה של המוח, שומר סף שמוסת את עוצמת האנרגיה שנכנסת למוח. כאשר האדם מתחיל לשאול שאלות, תהליך החיפוש מושך אותו אל עבר פוטנציאל המחשבה. הבינה נפתחת אל ערוץ ההיגיון) - **תבונה** (מחוברת למנגנון היצירתי, אומנות. תפקידה לחקור, לנתח, לפרק, לחבר, ולחשוב אחרת כדי לגלות את החדש) - **מודעות** (כמה אור נשפך, תפיסה, תחושה, רגש, ראייה, השראה) - **מחשבה** (בתוכה המציאות נוצרה. מחשבה נמצאת **ברמה זהה בכל היצורים החיים שעל הפלנטה שלנו. השוונת מתחילה מ...**) - **היגיון** (ההיגיון מחובר למודעות ומאוחר יותר, הבנה עמוקה נכנסת למעגל. סריקה וברירה כדי לייצר פרשנות. כאשר סדר ההיגיון העצמי והאוטומטי נכנס למעגל, החיים הארציים מתחילים. **אם הבנה עמוקה אינה מגיעה להיגיון, המציאות הופכת לאשלייה והולכת שולל**) - **רעיון** (מחשבה קונקרטית ליישום) - **מצפון** (מתן ערך לרעיון בניסיון להשיג מלוא הבנה).

לפיכך, מותר האדם על הבהמה הוא **ההיגיון!!! הוא מתנהג מתוך הפוטנציאל האינטואיטיבי של המחשבה המחובר להיגיון, ולא מתוך אינסטנקטיביות כמו החיות שאין להן היגיון**. לפיכך, לוקח ליצורים חיים תקופות חיים רבות עד שהם זוכים בתפקוד הגיוני וכך הופכים ליצורי אנוש.

לצערנו, עם השנים, רובנו הפכנו לחסינים מפני היגיון בריא. חולשת ההיגיון לא מאפשרת לנו להשיג הבנה עמוקה וחדה. מקשה עלינו לפתוח, ולו חלקית, את הארכיבים המוצפנים. היגיון לא בריא הנו היגיון של שדה מרובה בעצי דעת, פרשנויות, תקשורים, פתרונות, רעיונות, זהויות, טיפולוגיות וכד'. היגיון ארצי מקובע בתנועה ליניארית - אופקית, איטי, דחוס, צפוי ועוסק בפשט ורמז (במילה פרד"ס).

הוא גורם לנו לאחוז בתבניות - קונספציות לא רלוונטיות, לחיות במציאות אשלייתית, אלימה, לוחמנית, אנוכית, שלילית שבה בני האדם הם פיונים על לוח המשחק של בעלי ההון. גורם לנו לחיות בהתניות חסרות הכרה, נחשבים למתים מהלכים שסובלים וכואבים.

לפיכך, ממדי ההרס של העולם/ארץ עצומים.

**מערכות הדיגום שמפעילות אותנו בתהליך החשיבה הארצית:**

- משמיטים: איננו מזהים את ההזדמנויות במרחב האינסופי...מכחישים
- מתייחסים השוואתית: מזהים אבל פוסלים כי זה בלתי אפשרי...מדחיקים



- מעוותים: מכופפים את המידע כדי שייכנס לאוטוסטרדת ההרגל...מדחיקים
- התוצאה: פועלים גירוי – תגובה...משליכים



ככול שההתמכרות הרגשית גבוהה יותר, כן חזקה יותר התגובה המותנית שלנו לגירוי חיצוני - תגובה פיזיולוגית.

כאשר האדם מרוויח את היכולת להיאחז במודעותה של התקנה האוניברסלית, ממד היגיון העולם נסגר, והשלישייה היגיון – מודעות – הבנה עמוקה פותחת בהדרגה את כנפיה מממד העולם ומתחילה להתרחב אל הממד האוניברסאלי – היגיון/תודעה אוניברסליים (משתווים בערך למוח הקוסמי). **יחד עם זאת, בעת תפעולים ארציים יום יומיים ההיגיון הארצי נפתח מחדש.**

אחרי שהמעגל השלם והאוניברסלי של תודעה – הבנה עמוקה – היגיון נכנס לתוך המעגל, המחשבה השיגה את צורתה האובייקטיבית = מחשבה יחידה = **מודעות של תקנה**. כאשר נותנים עדיפות להיגיון אוניברסלי, לא חווים מצב של זעזוע. יודעים מאין באנו – מה באנו לעשות – לאן פנינו. לכן כתבתי לעיל: משיגים ידע כאשר עוברים דרך מסננת ההיגיון, וצוללים אל תוך הלא נודע כאשר עוברים דרך המסננת של המחשבה.



## מחשבה היא הדלק (מנגנון המחשבה)... המעובדת על ידי בינה – היגיון – מודעות – תודעה (מנגנון החשיבה).

מה זה להיות אדם מפותח?

לאור הנאמר, להיות אדם מפותח זה להיות בעל תודעה אינסופית המגיעה ממודעות אינסופית. להיות אדם המוצא את עילאיותו בנתיבו של האל באמצעות איחוד הבינה עם ההיגיון. כלומר, הוא משיג ידע כאשר עובר דרך מסנת ההיגיון, וצולל אל תוך הלא נודע כאשר עובר דרך המסנת של המחשבה. עם זאת, בגלל שאנחנו עדיין חיים במדיום ארץ, מכסי התודעות האלה נפתחים בהתאם לתודעת המדיום. המודעות נפתחת חלקית בלבד. לכן, למרות הפוטנציאל האדיר של מוח קוסמי, מנגנון המוח מופעל חלקית וארכיבי המוח שברובם מוצפנים שומרים בסוד ידע אינסופי.

כדי להשיג מחשבה שלמה, אובייקטיבית, נכונה חשוב להבין משהו עמוק... עלינו לעבור 18 סיפי גלי בקרה ("ספר הידע"):

1. סף של יהירות – גאווה – נקמנות.
  2. סף של בעלות – נכס – חומר.
  3. סף של אהבת-אמת – חיבה – חברות.
  4. סף של אנושיות – נתינה-מהמהות – סובלנות.
  5. סף של מחיקת האני-עצמי.
  6. סף של השגה – איחוד.
- האנרגיות הקוסמיות מתקבלות אחרי המדרגה השישית.
7. סף של זכייה בתודעה קוסמית.
  8. סף של איחוד עם התודעה האוניברסאלית.
  9. סף של התמנות למשימות מיוחדות בדומה לעזרה הדדית וריפוי, בהתאם לתודעות.
  10. סף של התרגלות לאנרגיות קוסמיות ישירות – לא ישירות – במדיום השינה.
  11. תוכנית מוגדרת של התגברות על פחדים והסף של מעבר.
  12. סף של התמנות לנתיב של משימה אמיתית.
  13. **תודעה** – הבנה – מודעות שזוכים בהן במשך המשימה הזאת.
  14. **היגיון** – אחריות שזוכים בהם במשך המשימה הזאת.
  15. **כוח רצון** שזוכים בו במשך המשימה הזאת.
  16. תודעת נאמנות שזוכים בה במשך המשימה הזאת.
  17. כוללות אוניברסאלית שזוכים בה במשך המשימה הזאת.
  18. איכויות אנושיות שזוכים בהן במשך המשימה הזאת.



18 הסיפים מקנים לנו **רצון – היגיון - תודעה אוניברסליים** = חושפים בפנינו את המהות האלוהית שבנו. גילויים מתיר לנו להתחבר למקור הרוחני שלנו – הכוללות הרוחנית אשר ביקום 2.

האימון לו אנחנו נדרשים הוא להיות **באי-קיום**: להיות נטולי היסטוריה, נטולי עצמיות - זהויות, נטולי כל עצי הדעת, נטולי צורה והגדרה, נטולי ציפיות, נטולי אגו, נטולי התניות, נטולי הצמדויות וכד'.

**האדם הנאור אמור להשתית את חייו על התבונה האוניברסלית: רצון - היגיון – תודעה אוניברסליים (עץ החיים), שהיא אובייקטיבית, חסרת פניות ונתונה לביקורת עצמית.**

לאחוז בעץ החיים = לאחוז בהיגיון – תודעה אוניברסליים שהם מעבר לצורה, לפעול מתוך אנרגיה קרה, תודעת שמש ניטרלית, מהות, אמת מוחלטת, עוצמה מעבר לצורה, משמעו להיות אנשים בעלי מוח מאקרו שכל ארכיביו פתוחים, והעולם העליון, מחשבת הבריאה והאמת גלויים בפנינו. להיות תושבים חסרי גבולות. מאפשר לנו להיות תמיד רלוונטיים. מאפשר לנו להיכנס ולצאת מגוף לגוף בהתאם למדיום ההתגלמות. מאפשר לנו לקשור נכון את חוטי החיים ולפעול נכון על פי תודעת התקנה הקוסמית המנהלת את הבריאה כולה. מאפשר לנו לחיות גם בריק האור וגם בריק החושך ללא גופי חומר/ללא אטומים. הפיזיקה וחוקי הכימיה אינם יכולים עדיין לפענח מדיום זה, כי שום דבר פיזי לא יכול להשפיע עלינו.

זהו משב אוויר רענן שהופך את החיים למעניינים יותר. **לא לחיות בידוע אלא במסתורי!!!**

"יש לי אוצרות בריק הזה להגיש לך שאינך מצפה, שאינך יודע.

הכנתי אותם עבורך. הם שייכים לך חלק כחלק.

אחזיר לך את החלק השייך לך. אף על פי כן, על מנת לקבלו,

עליך להיות ראוי לכל."

"ספר הידע", 38/361

הללויה!!!



מפגשי "מעגל שיח" בזום, כל אחד משלם כרצונו:

21:30 – 19:30	איך לבנות חוסן אישי – חוסן לאומי? איך למזער סימפטומים של פוסט טראומה? גישה קצת שונה מהמקובל.	יום שלישי 31/10
21:30 – 19:30	מותו של האל הדתי ותחייתו של האל האוניברסלי.	יום שלישי 7/11
21:30 – 19:30	הוצה לספר לכם על העתיד, לא מתקשר, אלא דבר המערכת הקוסמית.	יום שלישי 14/11
21:30 – 19:30	מחשבת הבריאה כמצפן יום יומי.	יום שלישי 21/11
21:30 – 19:30	היכן האמת?	יום שלישי 28/11
21:30 – 19:30	ובחרת בחיים במקום ובחרת להיות מת מהלך.	יום שלישי 5/12
21:30 – 19:30	להיות הטאלנטים החדשים של המציאות החדשה: רבי ממדים - בעלי צווארון זהב - - בוראים - מרפאים - האוטוריטה של עצמנו - תמיד רלוונטיים.	יום שלישי 19/12

לעין במודל פורץ הדרך: <https://bit.ly/3McMRSm>



# מפגש רעים

תלמיד"י וחבר"י היקרים,  
מוזמנים להגיע למפגש רעים מחבק, מאפשר,  
מעצים בכל הנוגע למלחמה, לחוסן,  
להחלמה, לחמלה ולעמיד.

מה לא בסדר עם העולם?

שבת 2023/11/18 בין השעות 10 - 13  
בחיפה.  
חנייה בשפע במגרש רכבת מרכז השמונה,  
חיפה.

מי שייאשר הגעה, תישלח לו הכתובת. מחכה  
לראות רבים מכם.



ד"ר ברכה קליין תאיר 0522998548

18/11/2023 - ללא תשלום