



## מסע אישי 2

ד"ר ברכה קליין תאיר

8/2022

יקרים,

6 פרקי מסע כבר מאחורי וצבר השיעורים האבולוציוניים הולך ומתחדד, הולך ומתמקד.

### יום 12/8 – פרק 4:

מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ונהרות לא ישטפוה.

מי לא מכיר את המשפט האלמותי הזה? מי לא מהרהר במהי אהבה עבורו? מי לא שואל כיצד אהבה תורמת לחייו?

במסעי בן 42 הימים הבנתי כי כל השאלות האלה רק מעבות את "עץ הדעת" של האהבה (עץ הפרשנויות והדעות השונות) ומסבכות את החיים שלנו, במקום להבין את מהותה ("עץ החיים"). כאשר איננו מבינים את מהותה של האהבה, או של כל מושג מרכזי בקיום שלנו, אלא אוחזים בפרשנות כזאת או אחרת, אנחנו משמרים פער בין הרצוי למצוי, בין מגיע לי לבין יש לי. האכזבה משתלטת עלינו כי איננו מבינים מדוע הבקשות למשל להביא מרפא/בריאות, להביא הצלחה, להביא התפתחות משמעותית, להביא כסף, להביא זוגיות, להביא פרנסה טובה וכד', לא נענות. בעיקרון, כל מה שקיים/לא קיים בחיינו משקף את הממד האבולוציוני בו נמצאת התודעה שלנו ("דומה מושך דומה").

מאחר ואהבה הינה אנרגיית הבריאה ('להיטיב'), היא מהות כל הדברים ומשפיעה על כל הדברים. לכן, לחלוטין לא מעניין אותי איך תגדירו אותה, אלא:

1. האם אתם מבינים את תפקידה בחיים; האם היא מטיבה אתכם?
2. האם החוויות שחוויתם עד כה בחיכם (מים רבים, געש הנהרות), העצימו את האהבה בחיכם או כיבו אותה?
3. האם דברים שלמדתם והבנתם בשכל לגבי אהבה ירדו מטה, מילאו את הלב ואת כל האברים שלכם וחשתם שאין דבר העומד בפני הרצון (אהבה ללא תנאי שלא ניתן לכבותה, בדומה למעשה אברהם בעקדת יצחק)?



4. עד כמה אתם יכולים למתוח את "הקשת" (השגה רוחנית – הנקודה שבלב) על מנת שהמחשבה שלכם תוכל לעוף רחוק ולמגנט משם את הפתרון, הבקשה, ההבנה?

אם ברצוננו להעצים את החיים ולבנות אסטרטגיה לחיים חדשים, מוטב שנכיר את מהות 3 סוגי האהבה הקיימים שבאופן כזה או אחר משפיעים על הנברא – על הנוצר – על העשייה בחיינו:

**\*אהבה כרטט - שפת הטבע** (אבולוציה ארצית). זאת אהבה רגשית המותנית בדבר (צ'אקרות 1-2-3; עצם הזנב, האגן, מקלעת השמש). מותנית בין השאר בניהול נכון של מאגר האנרגיות שלנו. מאחר ורובנו מחפשים להשיג **עונג גדול במינימום מאמץ**, אהבה כרטט לרוב משאירה אנשים בפלאטו שלהם, באזור הנוחות שלהם, בלי הרבה שינויים. כוחו של הרגל, התניות, ציפיות, רגשות לוחטים/קרים הם חלק מהריטואל ומשפיעים רבות על החוסן הנפשי, על הביטחון העצמי, על האוחז בהגה חיינו.

**\*אהבה אבולוציונית - שפת הממלכות** (אבולוציה ארצית - שמיימית). זאת אהבה מאוד מאוד מאתגרת כי היא קשורה לאבולוציה – שינוי צורה שעלינו לעבור בממד הקיומי (צ'אקרות 4-5; הלב, הגרון). כלומר, היא קשורה ליכולת להתערטל מכל הזוויות/אישיות שלנו, היכולת לנפץ את החומות שהרמנו במהלכי שנים, לגזור את גדרות התיל שהקפנו את עצמנו, לצאת מהבוץ הטובעני ששקענו בתוכו.

כולנו חווים אהבה אבולוציונית בימים אלה בעוצמה אדירה, בעיקר בגלל ההשפעות הטבעיות והקוסמיות המומטרות עלינו שחודרות ישירות לתאים שלנו וגורמות לאישיות האמיתית שלנו, לטוב/לרע, להיות מוצגת לראווה בתוך יחסים עם העצמי, עם האחר, עם המצב (תהליכי טיהור מואצים).

**\*אהבה תודעתית/אהבת השלם - השפה של האל/יצור האנוש העילאי** (אבולוציה אוניברסלית). תפקידה להיטיב בלבד (צ'אקרות 6-7; העין השלישית, הכתר). היא משרתת את החלקיק הקטן ביותר והשלם הגדול ביותר בו זמנית. לא מפלי מים ולא נהרות גועשים יכולים לכבות אותה. היא נצחית, מוחלטת ותמידית. היא יורדת מהשכל אל הלב ואל כל האיברים ולכן, אין דבר העומד בפני הרצון, בפני אהבה תודעתית. המחשבה – הלב – הפה – המעשים שווי ערך (יושרה, אדם שהוא מחונן עשייה).

כל 3 הסוגים קיימים היום בחיינו, בעיקר השניים הראשונים. בעוד שבשני הסוגים הראשונים של אהבה אנחנו מרגישים התרחבות או התכווצות (כמו אקורדיון חסר מנוחה), הרי שעם הסוג השלישי אנחנו מרגישים נוכחות אלוהית מלאה, בלי הצורך להוכיח דבר. אין יותר רגשות. אין יותר התניות. אין יותר תגובתיות.

אין יותר רגשות? מיד מורמת גבה...  
אהבה עילאית איננה שייכת לרגשות, אלא לעוצמת תדר. לפיכך, היא קיימת במלואה ללא תנאי. היא לא חסרה ולא עודפת. היא רק מיטיבה.



בעוד אהבה כרטט בגדול מתבטאת בפיסי – בשכל (בסדר הזה), ואהבה אבולוציונית מתבטאת בשכל – בלב (בסדר הזה), אהבה תודעתית מתבטאת בשכל – בלב – בתאים/אברים (בסדר הזה). כלומר, זאת אהבה שלמה הממלאה את הגוף כולו. השכל, הלב, הפה, המעשיים אחד הם – ישרה!!!

במסעי בן 42 הימים הבנתי כי אני עדיין באהבה אבולוציונית: כבוד, סבלנות, אהבת האויב (כן, מה לעשות, אני עדיין מגיבה אבל מעט מבעבר...אנרגיית האהבה לא תמיד יורדת לאברים). אבל, אני גם חווה בגדול אהבה תודעתית בכל הקשור לעליונים, לקורה בתוכי, וצריכה לשפר את קיומה בכל הנוגע ליחסים עם האחר, עם המצב.

תשמעו, להתארח בביתם של אחרים, להיות נודת, לא להיות קשורה לדבר מחוצה לי, הביא לפתחי סוג של הכנעה מאוד עוצמתית ומרטיטה ("ותולעת אנוכי...").

על מנת להבין קצת יותר לעומק את 3 סוגי האהבה, אציג את 9 רובדי האבולוציה העקריים והמבחנים שלהם הקשורים באהבה (לקוח "מספר הידע"):

1. תאהב את הטבע...אחריות ארצית (צ'אקרה 1).
2. תאהב את בעלי החיים...אחריות ארצית (צ'אקרה 1).
3. תהיה נאמן למשפחתך (סליחה, אורך רוח)... אחריות למציאות (צ'אקרה 2).
4. תאהב את יצור האנוש (כבוד, יחס ערכי - שוויוני, עזרה חומרית ורוחנית)...אחריות לחברה (צ'אקרה 3).
5. תאהב את האויב' (שים את 'אויבך' ככתר על ראשך)...אחריות לאנושות (צ'אקרה 4).
6. תאהב את עצמך, תהיה בשלום עם עצמך...אחריות לעצמך (צ'אקרה 4).
7. תהפוך למוכלל עם עצמך: כשאינן דרמות, תירוצים, השוואתיות, יש התכללות (אי-קיום, צ'אקרה 5).
8. תתעלה מעל עצמך, תאהב את השלם, תחבק את היקומים. תממש את מלוא הפוטנציאל שלך כיצור אנוש אמיתי **דרך מחשבות** (תודעת המחשבה, צ'אקרה 6). שירות ליחיד – לאחד. תשיג הבנה עמוקה.
9. תדע את מה שאינך יודע, תעביר את מה שלמדת למי שאינו יודע (להיות מורה שמש). תשתווה בצורה לאל = תיהפך ליצור אנוש עילאי בעזרת **משיכת אנרגיות** ופתיחת ארכיבים (בינה – היגיון – מודעות, צ'אקרה 7).

מקווה ששמתם לב שאהבה עצמית נמצאת רק בשלב 6, רק לאחר השלמת האתגר שבשלב הקודם: תאהב את האויב. אויב הוא כל אדם (או עם, או אירוע) שדורך לנו על היבלת, שגורם לנו להגיב. בשפה שלי, הוא נער המעלית שלוחץ על קומת ההתנסות אותה עלינו לחוות (לטוב/לרע).



סעיפים 1-6 בסולם האבולוציוני משוייכים לאבולוציה ארצית, כאשר השיא שלה בכל הנוגע לאהבה = הוויה נמצא בסעיפים 5-6. סעיף 7 שייך לאבולוציה שמיימית מאתגרת בה עלינו לוותר על העצמיות שלנו ולהיות מחוברים רק למהות (מיצרי הגרון מחייבים שינוי צורה אמיתי). במהות ישנה אהבה ללא תנאי. היא נעדרת צורה, אין בה מחוות כלשהן, אלא נוכחות בדומייה ולעומק.

בסעיפים 8-9 אנחנו כבר לא רואים אדם, אירוע, בעיה, אלא רואים מהות, רואים אמת קוסמית, רואים אנרגיה, רואים שלם אלוהי.

מאחר והתהליכים האבולוציונים בעת הזאת מאוד מואצים, סעיפים 1-7 הופכים למאוד אינטנסיביים בחיינו. לפיכך אנחנו עדים לעלייה באלימות, בלוחמנות, בהתלהמות, בפשיעה, בנפרדות, בגזענות, בהיקף גירושין גדול, ברצח/באונס במשפחה ועוד.

חוזרת ומזכירה, מאחר ואנרגיית אהבה הינה אנרגיית בריאה, כל חוויה שאנחנו חווים, כל התנסות גם אם היא המאתגרת בחיינו, כל אכזבה, כל כישלון, כל הצלחה, הכל שייך לתדר אנרגיית אהבה שאנחנו מהדהדים (אנחנו הבוראים של חיינו).



### **יום 15/8 – פרק 5:**

משהו מאוד חשוב הבנתי לאחרונה במסעי; התכללות (בדרך לאחדות) בין אנשים לא קשורה לטיב הקשר ביניהם (!!!), אלא לטיב ערוץ הקליטה שלהם שמאפשר או חוסם את היכולת לייצר ביניהם קואורדינטה סודית (בדומייה ולעומק).

אולי מה שכתבתי נתפס סתום, אבל תהיו לרגע סבלניים...

אנחנו בתקופת בין המיצרים, במעבר מרשת אנרגטית אחת לשנייה; מרשת פרוטון – אלקטרון – פרוטון (חומר), לרשת אלקטרון – פרוטון – אלקטרון (אור) ולכן, זו תקופה מרתקת ומבלבלת כאחד.



על מנת להאיץ את תנועת השינוי, כל הערוצים של כל האנשים נפתחו לידע השמיים = אור (תוכנית מוגדרת קוסמית שתפקידה לטהר את ערוצי האדם על מנת שיפסיק להיות אינדיבידואל לעצמו בלבד).

זאת הדרך החדשה והמרתקת של קוסמוס לסרוג יחדיו את כל התודעות המשדרות באותה קואורדינטה על מנת להשיג מכלול, בדומייה ולעומק, לאור הכישלון המהדהד של האנושות להשיג זאת בעצמה בגלוי. כלומר, לא ניתן לטפס אל עבר ממדים אוניברסליים, לא ניתן להתחבר עם המהות, לא ניתן לחזור הביתה לקומה ה-100, אלא אם התכללנו = אספנו עוצמה לעוצמה.

איך קוסמוס יוצר התכללות אם מרבית הערוצים שנפתחו עדיין נחשבים לפרטניים/עצמאיים/אינדיבידואליים/אגואיסטיים הפועלים לתועלת אישית (גם אם מוצהר אחרת)?

הוא הופך את התקשורים וההבנות הפרטניות לחסרי תועלת, ללא תקפים, ללא השפעה, במיוחד של אלה שמרבים 'לדבר על'. של אלה שהופכים את עצמם לגורויים האוחזים בהילות של קדושה, למוסרי האמת הכי-הכי בשם העליונים, לרברבנים נטולי עכבות.

רבים מהערוצים הפרטניים מייצגים אנרגיות לא מרוצות, מאוד עוצמתיות, שמאלצות בכוח ערוצים חלשים יותר להיכנע להם. העוצמות השליליות נמסרו לפלנטה בשביל האבולוציה של התודעה. תפקידן להתנגד לכל מה שחיובי בעיני הקוסמוס (שימו לב, מה שחיובי בעינינו לא בהכרח חיובי בעיני קוסמוס וההיפך). זאת, כדי שנשמור את חיינו בשיווי משקל תחת משמעת. לפיכך, מי שלא מחובר למהותו יכנע להן. זה נכון בכל תחומי החיים.

קוסמוס מתכלל רק את הערוצים המצייתים לתקנה הקוסמית – תודעת התקנה ('להיות את'). כלומר, קוסמוס כבר לא משגיח על ערוצו של כל אחד באופן פרטי ובודק את עוצמתו והשפעתו, אלא בודק את השפעת הידע הנקלט שלו וההבנה שהשיג דרך השפעתו על ערוצים אחרים: האם הם מצליחים לייצר ביניהם קואורדינטה (תודעה מעבר לצורה ובלי שהם מודעים לכך) ובכך, להשיג כוללות אנושית עוצמתית יותר?

מה נכון לעשות?

לא לבזבז זמן ואנרגיה על בדיקה מה שגוי/נכון אלא, להתמקד בהשגת הבנה עמוקה/שורש האמת: להפעיל בינה – היגיון – מודעות. רק הידע שתגבשו באמצעות המשולש הזה יטהר את כוס הבוץ שאתם בדומה למים טהורים.

נאמנות = מודעות התקנה הקוסמית (דיברות, חוקים, תקנות), חשיבת שורש - הבנה עמוקה של האמת, יישום ויישום, הם המפתחות הכי דרמטיים בתהליך ההשתנות.

ואוווווו... פשוט גאוני... כמה חוכמה והשתאות יש בדרך הפעולה של קוסמוס. היא מונעת התחסדות, צדקנות, רוע (עם השפעה של רוע לא ניתן לייצר קואורדינטה אלא כניעה בלבד).

באחד הבקרים התיישבתי על חול חוף הים ושאלתי את עצמי: האם ברגע זה אני משפיעה על התודעות שחולפות מול עיניי וביחד אנחנו יוצרים קואורדינטה? האם ברגע זה אני משפיעה על תודעות שאינן בקרבתתי? האם זה שאני, שכבר פסעתי קילומטר או שניים בנתיב האבולוציה, משפיעה עליהם

רח' מנחם בגין 11/41 יהוד | 052-2998548 | 074-  
7363970  
habaitcm@gmail.com |  
www.dr-bracha.co.il



אנרגטית (נתינה בסתר אולטימטיבית), מעוררת אצלם את הרצון המזערי – הנקודה שבלב להתעורר, מבלי שיצטרכו לעשות בהתחלה מאמץ במגנט אנרגיות/ידע גבוהים אלא רק לקבל מתוכנית קרובה?

אני יכולה לספר לכם מנסיון כי פעמים רבות אנשים שאני לא מכירה ו/או הם לא מכירים אותי או את החומרים שלי יצרו איתי קשר כי נתקלו בשם שלי בחלום...או נתקלו בנושא שסיקרן אותם והתחילו לחפש עד שמצאו אותי.

נושא הקואורדינטה/המגנט מרתק אותי ואני משקיעה בו מחשבה עמוקה. הבנה אחת כבר יצרתי:

כאשר המטרה שלי היא לייצר קואורדינטה ולא לנסות למכור מוצר, בעת הזאת, אני עם המכלול שאני, אמגנט את האנשים שהם בשלים להשיג בגרות רוחנית. כלומר, בשלים לצאת מקיום מכאני – פונקציונלי ולהצטרף לקיום טכנולוגי – אוטופואטי. אם התודעה שלי לא ממוקדת במשימה הזאת אלא בצרכים שלי, בפחדים שלי, בחומר, אני לא אמגנט.

ההתמקדות ביצירת קואורדינטה קשורה לשירות אותו באתי לעשות: לשרת את האחד – את היחיד – את האור העליון – את מהות כל הדברים, בתוכנו ומחוצה לנו (לא בני אדם ספציפיים). אם כך, עלי לקחת אחריות על המחשבות שאני מייצרת בידיעה שהן מושלכות על אחרים. לטהר את הגופים שלי על מנת להשפיע קריסטלית יותר על השדות המגנטיים של אחרים. להפעיל בדיוק מרבי את המשולש: בינה – היגיון – מודעות (הבנה עמוקה).

איזה מיקוד מופלא ומרטיט.

לכן חשוב שכולנו נזכור; כל עוד אנחנו חיים בתוך כאוס תודעתי, עטופים בקליפות העצמיות שלנו, אנחנו מזיקים לבריאה כולה.





### יום 18/8 - פרק 6 :

**בעצם לא בנינו דיור, בנינו קהילות!**

כותרת של כתבה על הדיור הציבורי בסינגפור, אשר משכה את תשומת ליבי ותודעתי לפני מספר ימים, לא עסקה באיך אפשר לנהל את שוק הנדל"ן טוב יותר, אלא התמקדה בשורש המחשבה של היזמים: איך לבנות קהילות אנושיות במקום שיכונים עם בלוקים ובטון. איך תסריט הפרוייקט יכול לשקף תהליכי בניית קהילות לא ברמה הפונקציונלית (יש חדר כושר משותף, יש חדר למפגשים חברתיים, יש חללי עבודה משותפים), אלא ברמה המהותית.

למה הפרוייקט הזה כל כך חשוב אבולוציונית?

אחד התנאים לחיים עוצמתיים, משמעותיים, שמממשים פוטנציאל גדול, היא היכולת להתכלל תודעתית עם 1800 הפנים שלנו המשייטים במקומות שונים ביקום = להתכלל עם כל הפנים/האנשים שאנחנו פוגשים בצמתים שונים של חיינו. רק התכללות בונה את הפלטפורמה לצמיחה, להתחדשות, להשתנות ולטיפוס. במילים אחרות, רק התכללות בונה קהילות איכותיות, בונה "מרחב שותפות איכותית" ביחסים.

אך בואו תחילה ננסה להבין מהם יחסים:

כל תהליכי הצמיחה, ההתחדשות וההשתנות שלנו, בדיוק כמו בבריאה כולה, ניזונים מיחסים; עם עצמנו, עם האחרים, עם הסביבה. יחסים הם קו אנרגטי שמחבר בין שתי נקודות מוצא או יותר ויוצר ביניהן הדהוד = השתקפות = השלכה = השפעה = תקשורת = למידה = תנועה = נשימה = מחשבה. כול קו שנוצר הוא חלק מתוכנית גדולה לאבולוציה אשר מפגישה לפחות שני דברים שמשקפים את הנדרש גילוי, שינוי צורה, לימוד, העצמה.

אם הכל הוא יחסים, הרי שניתן לתאר את הבריאה כשרשרת אדירה של סיבה – תוצאה, או כפקעת סבוכה היוצרת שבכה אנרגטית (רשת, מארג).







- בתוך יחסים אנשים צומחים, מתחדשים ומשתנים.
- בתוך יחסים מתגלית האמת, הפער בין הרצוי למצוי...בין הנכון לכדאי...בין שמיים לארץ. כל קוץ שאנחנו נדקרים ממנו, כל אבן שמכאיבה לכפות הרגליים, כל גחל ששורף אותנו, בקיצור, כל ההתנסויות המחכות, המפחידות, המתסכלות ואולי אף מעצימות, מטרתן אחת: לעורר את המודעות שלנו לשלב הבא בסולם האבולוציוני ביחסים עם עצמנו, ביחסים עם אחרים וביחסים עם הסביבה. "תמיד מסמר אחד יוצא על ידי מסמר אחר" ("ספר הידע", 52/506). מריבות עם עצמנו ועם אחרים הן התעסקות עם הפסולת, עם בעיות, עם תענוגות, בלי כוונת חיבור. מכאן שעוצמת ההתכללות/הקשר משקפת את מידת הבחירה המודעת בחיים ואת תהליכי הצמיחה, ההתחדשות וההשתנות שלנו.
- אדם נבחן על ידי אדם רק בתוך יחסים. קוסמוס לא רוצה לראות יותר אנשים שחוזרים שוב ושוב על שגיאת "ערך הקבלה" ביחסים. ערך הקבלה הוא אחד מהמדדים של חוק "סיבה – תוצאה". ככל ש"אנחנו אוהבים את הנברא בזכות הבורא" ("ספר הידע", 43/418), ככל שאנחנו מצליחים להתייחס אל האחר כאל nameless energies (מעבר לצורה), אנחנו מתמלאים באנרגיה קוסמית גבוהה שמאפשרת לנו לטפס. אבל אם נדחה, נבקר, לא נכבד את האחר, אנחנו צוברים קארמות – מבחנים לא פשוטים בחיי היום יום.
- בתוך יחסים אנחנו משייפים את הקליפות, פורמים את הקשרים, פותחים את המנעולים, חושפים את הפנים הרבים שדורשים טיהור, ריפוי והעצמה, מפצחים סודות ומגלים את מהותנו האדירה; מהות האור שאנחנו, האמת השלמה.
- בתוך יחסים אנחנו מגלים את האמונות ואת הכוונות האמיתיות שלנו; מגלים את הרצונות האגואיסטיים, הלוחמניים והתחרותיים למען תועלת אישית; מגלים היצמדויות, השוואתיות, שיפוטיות וביקורתיות בתפיסת האחר. בתוך יחסים אנחנו מגלים את החולשות שלהן אנחנו נותנים כוח.
- בתוך יחסים אנחנו מגלים את ה"אויבים"; בני זוג, ילדים, הורים, חברים קרובים, קולגות, שותפים עסקיים שהם המורים הכי גדולים שלנו בתהליך הצמיחה, ההתחדשות וההשתנות ("נערי מעלית": אלה שלוחצים על כפתור הקומה בה עלינו לרדת על מנת שנלמד את השיעור. אנחנו בוחרים איך להתייחס אליהם). מדוע? גם בגלל שהחוקים הקוסמיים איתם יש לנו קושי מולבשים בבני אדם (חשבו על זה לרגע...), וגם בגלל פערי תודעות המתגלים ביחסים ומאתגרים את השיעור של התכללות (הקושי ליצור קואורדינטה). לכן, כאשר אנחנו בוחרים לכבד אותם במקום להיות מופעלים על ידם ולהגיב להם, אנחנו מפסיקים את זריעת השליליות במציאות.
- בתוך יחסים המציאות מתחדשת, צומחת, משתנה, ארגונים מתחדשים, צומחים ומשתנים, מבנים מעוצבים, פוטנציאל ממומש, יזמות מצליחות או נכשלות.
- בתוך יחסים אנחנו **מנהלים הבנות** ולא רגשות, אגו, התנהגויות.





החברה האנושית זקוקה היום ליחסים שונים מהמוכר על מנת לבנות עוצמה שתאפשר לה לטפס אל עבר ממדי האמת והפוטנציאל (התכלית הקיומית שלנו).

מהם יחסים שונים?  
נסו לרגע לחשוב על ההבדל בין יחסים מוכרים ליחסים שונים.

בעיניי, יש הבדל ענק אחד: יחסים מוכרים מושתתים על **חיבור**, בעוד שהיחסים החדשים מושתתים על התכללות = על **קשר**.

מה לדעתכם ההבדל בין חיבור לבין קשר?

כל הקיים בבריאה קיים על רשת אנרגטית **נקשרים**/כטבעות לולאית/כנקודות מפגש שבמרכזן גרעין מהות (קשר יכול להיות צמח – חי – אדם – פלנטה – גלקסיה וכד'). כל קשר/משולש/טבעת לולאית הוא צליל ייחודי, צבע ייחודי, תדר ייחודי (אוטונום במהות). "כל לולאה היא כוללות. מנגנון הקשירה נקרא היחיד" ("ספר הידע", חוברת 51). כל קשר שונה מהאחר בגין המדרג האבולוציוני; באיזה ממד/תדר נמצאת התודעה? מהו המרחק מגרעין המהות? כל קשר כזה מסתעף ויולד שרשראות נוספות עם קשרים חדשים המרחיבים את השבכה לאינסוף.



כאשר התודעה האנושית לא מודעת לטבע הבריאה, היא מתבססת על יחסים שהם חיבורים, יותר מאשר על יחסים שהם קשרים.



1. בחיבור מרחב היחסים נשאר כפי שהיה, בקשר המרחב חייב להפוך למוכלל = יש לו ציר וורטקס/קואורדינטה. התכללות בין אנשים לא קשורה לטיב הקשר ביניהם, אלא לטיב ערוץ הקליטה שלהם שמאפשר או חוסם את היכולת לייצר ביניהם קואורדינטה (בדומייה ולעומק).

2. בחיבור ישנה הפרדה בין האנשים, בעוד שבהתכללות אין הפרדה אלא יחסים רקורסיביים אינסופיים מזינים – מוזנים. לכל קשר יש 2 זרועות מזינות ומוזנות לא רק מהקשרים הקרובים (תוכנית הגורל האישית), אלא גם מכל מרחבי הרשת, עד לאן שהתודעה מגיעה.



3. בחיבור פועל רצון פרטני, אינדיבידואלי, לרוב אגואיסטי – לתועלת אישית, בעוד שבקשר פועל מכלול הרצון – להיטיב.

4. חיבור ביחסים ניזון משתי פרדיגמות ישנות שעדיין מלוות אותנו בקיום הארצי שלנו: ארכיטיפ השבט (US) שמתעל את היחסים לתועלת השבט באופן שלעיתים פוגע ביחידים (הפכו לכלי שרת), וארכיטיפ האינדיבידואל (I/ME) שמתעל את היחסים לתועלת אישית ואגואיסטית. שתי הפרדיגמות פועלות על פי הנוסחה: להשיג – לגלות – להיות. הן מאפיינות את ההיפרדות שלנו מהשלם ויצירת הקוטביות הכואבת שמעצימה תועלת אישית. הן מתמקדות בשימור, או בשינוי קטן, או בתיקון מכאני – פונקציונלי שמחפש להתאים אדם או ארגון לסביבה חיצונית/לציפיות. משקיעים משאבים, מאמץ וזמן כדי לשנות בני אדם או לשלוט בהם. התוצאה: נפרדות, תגובתיות, ניכור, אלימות, חוסר כבוד, אגואיזם, הצורך להוכיח, צמצום האדם והפיכתו לפיון.

לעומת זאת קשר ניזון משתי פרדיגמות חדשות שמלוות קיום אוניברסלי: WE ו-UNITY. ב-WE אנחנו מנסים לייצר תזוזה מרצון פרטני לרצון של מכלול... מטובת האינדיבידואל (כולל טובת השבט) לטובת המכלול. לשם כך עלינו לאיין את האגו ולעבוד למען אותה תכלית. כלומר, ב-WE לא מכילים אף אדם כי הכלה היא ערבוב שדות מגנטיים, אלא נמצאים בניטרליות, באהבה תודעתית, בקבלה ללא תנאי. לכן, במרחב יחסים מוכללים, הנקודה באמצע/אור, משמשת מעין שפע שאינו אוכל שמטעינה יחסים. אין היחסים של תן-קח נעשים בין אדם לאדם, אלא מאדם לנקודה באמצע!!!



5. בחיבור מתקיימת האשמה הדדית (הפניית אצבע מאשימה כלפי האחר), בעוד שבהתכללות ישנה הבנה עמוקה של התוכנית לאבולוציה; על תפקיד ההתנסויות בתוך יחסים אליהן שולחים אותנו 'נערי המעלית' שבחיינו (לוחצים על קומת ההתנסות ההכרחית, דורכים על היבלת) שהוא טיהור, איסוף עוצמה לעוצמה וטיפוס.

6. בחיבור האדם במרכז, בעוד שבהתכללות ערך משותף – מעיין השפע נמצא במרכז.

7. בחיבור האישיות של האדם משחקת תפקיד בפתרון בעיות ביחסים, בעוד שבהתכללות מתמקדים באי-קיום; היעדר עצמיות (זהויות, טיפולוגיה אישיותית, ציפיות, התניות). במילים אחרות, על היכולת להשיג תודעה ניטרלית.

8. בחיבור יש התערבות בנתיבו של האחר, ניסיון לשנות אותו...בעוד שבהתכללות האדם אחראי על נתיבו שלו בלבד. הוא משקיע בשינוי צורת היחסים = שינוי שפה = שינוי תנועה אל עבר נקודת המוקד במרכז WE שהיא נקודת ההשתייכות/אנחנו. "אל תגידו לי שאני צריך להשתנות ל...אל תגידו לי שאני צריך לשנות אינטונציה...אל תגידו לי שאני צריך להתעדן...אל תגידו לי שאני צריך להביע יותר רגשות...וכד'. תשנו את ראייתכם, תגדילו את תודעתכם, שנו תנועה, שאלו שאלות ואז, תראו אותי אחרת."

9. חיבור מלווה בחשדנות, התניות, פקפוק, ביקורת, פסילה, בעוד שבהתכללות הקשר קיים רק ממקום של אמון ללא תנאי, כבוד, קבלה.

10. בחיבור ישנם אינטרסים ומערכת תמריצים כדי לשתף פעולה (כסף, הנאות, רגשות), בעוד שבהתכללות התמריץ היחיד הוא נאמנות לחובת המשימה של המהות; לחזור הביתה לקומה ה-100.

לכן יחסים נחשבים לבית הספר לאבולוציה המשמעותי ביותר. גישת 'הקשר' יוצרת יחסים איכותיים, מהותיים, משמעותיים, עמוקים יותר מאשר היחסים הפיסיים – רגשיים שאנחנו מכירים. רמת המודעות – תודעה היא גבוהה. היא גישה ניטרלית, טכנולוגית, מעצימה תנועה תמידית אל עבר הממד הגבוה הבא, במקום גישה מכאנית-פונקציונלית הנצמדת לתכנים, הגדרות, צורות ומנסה כל הזמן לתקן.

מי כמוני יכולה להעיד, במיוחד עכשיו כאשר אני מתארכת במקומות שונים ברחבי הארץ, עד כמה להיות אורח לרגע מציף בגדול את כל הנושאים שהעלתי לעיל במיוחד, את השאלה האם אני בקשר או בחיבור? האם אני מסוגלת להתארח עם תודעה ניטרלית? האם אני מסוגלת להיכנס למרחב של

רח' מנחם בגין 11/41 יהוד | 052-2998548 | 074-  
7363970  
habaitcm@gmail.com |  
www.dr-bracha.co.il



האחר הנדיב, מבלי להכניס למעגל את עצמיותי? האם אני מסוגלת לייצר מרחב שותפות איכותי כאן ועכשיו?

היו לי כמה מעידות. הקוצים הישנים מול המארחים צצו ועלו עם שורשים עמוקים יותר שעלי לעקור. קיבלתי הזדמנות לפעול כמו 3 הקופים: לא שומעת – לא רואה – לא מדברת את הצורה, התוכן, הזיכרון, אלא מעננת הכל עם נשימה עמוקה, מנקה את הלוח ופותחת דף חדש בספר החיים.

תחושה נפלאה מלווה הבנה עמוקה.

יקרים,

אם כל 6 הפוסטים עד כה על ה-42 ימי המסע שלי הדהדו ללבכם, לתודעתכם, למוחכם, אשמח אם תצטרפו אלי לתהליך למידה מרתק ושונה מהמוכר.

אני מתמקדת במשימת חיי שהיא לשרת את התקדמות התודעה האנושית ולא במכירת מוצר כלשהו. לשרת את האחד – את היחיד – את האור העליון – את מהות כל הדברים, בתוכנו ומחוצה לנו, ולא בני אדם ספציפיים.

לשם כך אני מנסה לייצר קואורדינטה ביני לבין המועמדים לתהליך האבולוציוני שאני מציגה בעזרת הפרסומים השונים. לכן, אני מאוד מקפידה על המחשבות שאני מייצרת בידיעה שהן מושלכות על אחרים. אני מקפידה לטהר את הגופים שלי על מנת להשפיע קריסטלית יותר על השדות המגנטיים של אחרים. אני מפעילה כל יום מדויק יותר את המשולש: בינה – היגיון – מודעות (הבנה עמוקה).

- אם חשוב לכם להוביל שינוי היסטורי בכל תחומי החיים, שינוי השונה מכל מה שחוויתם והכרתם עד היום...
- אם חשוב לכם לטפס אל עבר פסגת הפוטנציאל האמיתי שלכם...
- אם חשוב לכם להצליח לצאת מקליפת האגוז/מבית הכלא האשלייתי בתוכה אתם שבויים שנים, לחזור מגלות הדעת, לפלרטט עם אי-הוודאות, להגשים את הייעוד שלכם: להיות יצור אנוש אמיתי מלא ושלם...
- אם חשוב לכם להצליח לשנות את כיוון עדשת ההתבוננות, להשאיר מאחורכם מורכבות והתבוססות, ולצאת למסע נרגש של גילוי הפשוט...

רח' מנחם בגין 11/41 יהוד | 052-2998548 | 074-  
7363970  
habaitcm@gmail.com |  
www.dr-bracha.co.il



אין יותר צורך להמתין עשרות שנים ואולי מאות כדי להגיע לפסגות המופלאות האלה. גם אין יותר צורך יותר לדפוק על אלף דלתות בחיפושכם אחר עצמכם.

למה?

כי פיתחתי תוכנית ייחודית, שונה, מעמיקה, מאתגרת, המאפשרת מיקוד, דיוק, אמת, פשטות, שמחה, בריאות, חיות בלי הרבה מאמץ;

**"להיות מאסטר אוטופואטי" - יזם/בורא של חיים חדשים**

מחזור 2: ב- 13/9, ימי שלישי בין השעות 19:30 - 21:30, בזום.

מחזור 3: ב- 19/9, ימי שני, בין השעות 11:00 - 13:00, בזום.

לפרטים, הקליקו... <https://bit.ly/3OksGAX>

נותרו עוד ימים ספורים לסיום ההרשמה.