



"הכל צפוי והרשות נתונה"

שיח סלון - 8/12/2021

במציאות המודרנית יש לנו תרופות כמעט לכל המחלות, מלבד למחלת ההתניות, ההרגלים, ההשפעות, הפחד, השליליות, האגואיזם, ההשוואתיות! כל הטכניקות הקיימות פועלות מכאנית – פונקציונלית אבל לא באמת יוצרות שינוי צורה. התוצאה, מלחמה פנימית בלתי פוסקת המתחוללת בתוכנו, יותר מכל המלחמות החיצוניות, כי האויב האמיתי הוא האדם לעצמו. בבסיס הרוע או השליליות בחיינו ישנה האמונה שאנחנו נעלים יותר מהאחר (עליונות הגזע, הצבע, הדת), ולכן צריך להרוג/להשמיד/לבטל את האחר והשונה.

האם אנחנו מסוגלים לנצח את עצמנו?

תחילה ננסה להבין מהי אבולוציה – שינוי צורה, ואז נבחן האם יש לנו את היכולת לעשות זאת.

אבולוציה = שינוי צורה ממיקרו למאקרו, מחומר לאנטי-חומר, מצורה אל מעבר לצורה, מנפח לעוצמת תדר, מריבוי לצמצום, מגישה מכאנית-פונקציונלית לגישה אוטופואטית (אינה זקוקה לחומרים חיצוניים לנו ולא למוסכים), מתודעה ארצית לתודעה אוניברסלית, מצליל/מים – אור/אוויר - אש לבינה - היגיון – מודעות, מאמת של חור מנעול לאמת שלמה, נצחית ומוחלטת.

למה היא חשובה?

כי כל מערכת חיה בבריאה נמצאת כל הזמן בתהליך צמיחה, התחדשות, השתנות, תוך כדי טיפוס אל עבר הממד הגבוה הבא. זה טבע הבריאה – טבע אוטופואטי.

התוכנית הנוכחית היא מרתקת במיוחד כי הפעם עלינו לסיים את האבולוציה על פלנטת ארץ, לחצות שדות מגנטיים עצומים, להיכנס ליקום חדש לחלוטין שהוא בעצם יקום המוצא שלנו – הכוללות הרוחנית (יקום 2), להשיג את יצור האנוש האמיתי שאנחנו (ממד 8), ואז להמשיך לטפס אל עבר ממד 10, הקומה ה-100, כוללות אדוניתית. במילים אחרות, עלינו לחבר ארץ ושמיים. עלינו למצוא את **הגשר**.

למרות שתהליך האבולוציה על פלנטת ארץ נמשך כבר יותר מדי שנים שמטרתו, ולמרות מערכת הענישה המלווה את התוכניות האלוהיות לאבולוציה, הבורא ממשיך לדבוק במשולש שלו: אנושות - בחירה חופשית – עונשים על פי חוק סיבה תוצאה.

חשוב שנבין, אנחנו נמצאים במדיום חזיוני וחשוך, למרות ההישגים הטכנולוגיים (הם חוזרים אלינו כבומרנג). זהו מדיום מלא בעצי דעת, פרשנויות, זהויות, מלבושים (מציאות הענפים) ולכן, רובנו מתנהלים בו בצמצום

רח' מנחם בגין 11/41 יהוד | 052-2998548 | 074-7363970
habaitcm@gmail.com |
www.dr-bracha.co.il



– בתודעת מחסור. מתפתחים (תנועה אופקית) ממקום של כאב, תסכול, כעס, מחפשים את הקביים/המושיעים, מחפשים פתרונות מדף, במקום לטפס, להתחבר לפוטנציאל גדול יותר ולהמציא. רובנו רחוקים מהמקור שלנו, מהמהות העשירה ומשועבדים לאגו תחמני. ממשיכים לדפוק את הראש בקיר ומשמרים פער בין 'לדבר על' (השקפה אוניברסלית) לבין 'להיות את' (תודעה אוניברסלית). אם התקדמנו, אלו היו 2 ס"מ מתוך ה-100 הנדרשים.

היום, יותר מבעבר, במיוחד לגבי העקשנים מבנינו שהביאו את הפלנטה למצבה השפל מבחינה חומרית – רוחנית, **גומיית הסבלנות האלוהית נקרעה.**

נכון שמגוון העונשים שהוריד הבורא על הבריאה שלו כמו הגירוש מגן עדן, בעצב תלדי, בזעת אפך, המבול, הפלת מגדל בבל, שריפת הספרייה במצריים, סדום ועמורה, הריסת אטלנטיס ולמוריה, מגפות, תופעות טבע, מחלות, מגפות וכד', ברמה האישית והקולקטיבית, לא ממש הזיזו את האנושות העקשנית, אבל הפעם, עם הורדת התוכנית החדשה לאבולוציה "ספר הידע", החל משנת 2000 ועד סוף 2300, מופעלת מערכת ענישה קצת שונה מזו שבעבר: לפי התחזית הקוסמית, בסוף המאה ה-23 רק מחצית מהאנושות תיוותר על הפלנטה שתהפוך בעצמה לפלנטת אור אלמותית. כלומר, הבורא חיבר שתי תוכניות: האחת של הפלנטה עצמה והשנייה של האנושות. מאחר והתוכנית של הפלנטה הוא לטפס ולהפוך להיות פלנטת אור אלמותית בתוך 300 שנים, מי שרוצה להיכלל בה, חייב בתוך 300 שנים לסיים אבולוציה מחומר לאור. במחצית המוארת, מוזמן לסיים את האבולוציה שלו עוד בחיים אלה, כי ה-300 השנים הבאות תהיינה סוג של "גיהנום".

אני שומעת דיבורים מצקצקים כמו: "אחרי המבול...". אז בוא ניזכר בחוכמה היהודית: מי שלא טורח בערב שבת, מה יאכל בשבת?

כדי להביא את התודעה אנושית לעשות מעשה, קוסמוס יצר "גיהנום" על הפלנטה עבור האנושות. הוא גם פתח שערי שמיים:

1. ממטיר עלינו ממטרים רדיואקטיביים/גמא שהם ממטרים עוצמתיים מחככים, לוחצים, מתעמתים, על מנת להוציא לאור את האישיות האמיתית של כל אחד מאיתנו, כדי שנוכל לטהר, להתקדם ולהשיג גוף עמיד (כולל מחלות כמו סרטן, לב, קורונה). אין מה לעשות ורק אירועים שליליים מסוימים, הלוחצים על קנה הנשימה שלנו, גורמים לנו להתעורר.
2. מצר את מותני הזמן ולהאיץ הכל. אבולוציה של 1000 שנה פעם, היום מתרחשת עם כל נשימה (נגיף הקורונה כאמצעי). כלומר, מערכת "הענישה" לפי סיבה – תוצאה הפכה לאינטנסיבית.

רח' מנחם בגין 11/41 יהוד | 052-2998548 | 074-7363970
habaitcm@gmail.com |
www.dr-bracha.co.il



3. דוחס את האנושות כולה לתוך גשר צר מעובייה של שערת ראשנו, דבר המזכיר שתי אבני ריחיים כבדות שטוחנות את המגננות, הקירות, הנפרדות וגורמות לנו להתכלל – להתאחד, אחרת ניפול מהגשר.

וגם החליט להוליך את האנושות דרך שדה גחלים לוחשים (ייסורים):
לגרום לכולם להתעורר, להישרף בלהבתנו שלנו, להשיל את כל קליפות עצי הדעת שאספנו במהלכי חיים, לפני שנוכל להתחדש – לפני שנבחר מחדש בעץ החיים. עד שנהפוך להיות בעלי מוח מאקרו, אדוני הקיום שלנו, אוחזים בעצמנו בהגה החיים, בעלי תודעה אוניברסלית והיכולת הכל יכולה של בורא.

אז מה בגדול עומד כעת למבחן, ותמיד עמד, אלא שהפעם זה עם סטופר?

1. חופש הבחירה (חוזרים אל המבחן הראשון בגן עדן).

2. בגרות התודעה (המבחן הסופי).

חופש הבחירה:

"**הכל צפוי והרשות נתונה**" (מסכת אבות ג', ט"ו). כל התוכניות בקוסמוס הן דטרמיניסטיות – מוחלטות. אין בהן אי-ודאות הקיימת רק בתודעה ארצית. בקוסמוס גם אין כפייה על שום תודעה. לכל אחד יש רשות לבחור את הנתית בכיוון התודעה העצמית שלו והמצפון. יחד עם זאת, לכל בחירה שאנחנו עושים מוצמדת מערכת גמול או ענישה לפי התוכנית הקוסמית של סדר ותקנה.

שימו לב, נאמר הרשות לבחור ולא נאמר חופש בחירה!!!
מאחר ותודעת האדם היא כשל חור מנעול, 95% מהאמת מוצפנת אין לנו אחיזה בחופש אלא רק ברשות להחליט מתוך אי-ודאות. לכן למשל רובנו שוגים בזה שאנחנו מחפשים אצל המומחים השונים **שיחזו** לנו את העתיד ויבנו עבורנו את האסטרטגיה למחר חדש. האמת, אין דבר כזה. כל התערבות בנתיבו של האחר, מערערת את שיווי המשקל הקיומי/הקוסמי.

יש מגמות והן גלויות לכול בתוכניות לאבולוציה. עלינו רק להסכים לפתוח ספר (במיוחד את הספר שאנחנו), לקרוא, להשיג הבנה עמוקה, ואז **להביא** עתיד שאנחנו רוצים (מהמילה נביא – prophet). כלומר, מתוך מהות אוטופואטית (self-creation) אנחנו מחברים עתיד – עבר כאן ועכשיו ודואגים שכל יום יהיה חדש. כל בחירה שאנחנו עושים בהווה, קובעת את המחר שלנו (חוק סיבה – תוצאה).

רח' מנחם בגין 11/41 יהוד | 052-2998548 | 074-7363970
habaitcm@gmail.com |
www.dr-bracha.co.il



לפיכך, נכון שהכל צפוי; כל הנתונים קיימים, כל המהלכים כתובים, כל התסריטים מוכרים, אבל לא הכל גלוי לנו בעלי תודעה של חור מנעול (ולכן שום תקשור – חיזוי לא יעזור לאף אחד מאיתנו אלא רק הרחבת החור), יש לנו רשות להחליט אם אנחנו רוצים באמת להיות הבוראים של עצמנו = של חיינו ולשם כך עלינו לעלות במודע על התיב לאבולוציה ולחזור לנקודת המוצא האמיתית שלנו הקומה ה-100, ממד 10, או להמשיך להיות עדר נשלט, נדחף על ידי משולש הרשע: הון – שלטון – תקשורת. איננו צריכים לאסוף נתונים חיצוניים על מנת להחליט מה. התהליך הוא פנימי = פתיחת צופני ארכיבי הידע, הנתונים, התסריטים, היעדים, התכלית.

הרשות הנתונה לכן מתבטאת בעוצמת האמונה שלנו באדירותנו (האמונה היא זו שמעצבת את חוויותינו ואת משמעות קיומנו... אמונה שמתעצבת על ידי חוויותינו וההתנסויות שלנו בחיים), בעוצמת הרצון להשפיע (צינור, נוצר... מרצון פרטני למכלול הרצון) ובעוצמת התודעה להשיג אמת. רק אמונה באדירותנו תניע תנועה מבורות להבנה עמוקה, **מרשות נתונה לחופש אמיתי**.

כל עוד הזהות/האישיות שלנו שולטת בכיפה, כל עוד אנחנו מתופעלים על ידי **צרכים והשפעות ארציות**, כל עוד הספריות במוח שלנו (4) מוצפנות ב- 90-95%, חור מנעול התודעה/המחשבה שלנו מאוד קטן ומחבר אותנו לאמת מוגבלת. לכן, אנחנו אסירים בידי טיפולוגיה, עצי דעת, תכונות, מדרג, נלחמים רק כדי לשמר עצמאות שעוסקת בנבדלות, בהפרדות, בגבולות, באגואיזם, בשליטה, אבל לא בחופש ולא במהות.

לפיכך, רובנו עושים מה בראש שלנו ולא מה במהות שלנו. עושים מה שעצי הדעת הרבים "כופים" עלינו (אמיתות מוגבלות ויחסיות), במקום לבחור בעץ החיים (אמת מוחלטת). ממשיכים לאחוז בקשקשת הנבובה: "השמיים הם הגבול", "אם תאמיני בעצמך תצליחי", "מלך הגברים... מלך העולם... קום תהיה כל מה שבא לך", וגם "תעשי רק מה שאת אוהבת", אבל בעצם ממשיכים לשרת את הקיום הארצי – אגואיסטי שלנו.

זהו **האינדיבידואל!** החוץ מגדיר את גבולות **העצמאות** שלו ולכן, החוץ יכול גם להצר אותם או להרחיבם. אגואיזם עוטף אותו בגדר תיל של הישרדות, ניצול, שליטה ולכן, מגביל את יכולת ההתחדשות שלו. הוא פועל כמערכת פונקציונלית – מכאנית, הנותנת כוח לזהויות, לתכונות של אישיות, לצורה והוא פועל לרוב לתועלת אישית – הרצון לקבל לעצמי. כל גילוי מיד נכפף לתועלת אישית: מרדיפה אחר התהילה, דרך השגת עושר, ועד פיתוח נשק וטכנולוגיות צבאיות.

לעומת זאת, חופש הוא תוצאה של אדם הפועל **כאוטונום**. זו פעולה פנימית של מהות ולכן, אף גורם חיצוני לא יכול לתת או לקחת מאדם אחר חופש. כאשר אנחנו מחוברים לתודעת מהות, אנחנו חופש, אנחנו אושר, אנחנו אהבה אינסופיים. ותודעת מהות משיגים רק כאשר כל הארכיבים המוצפנים נפתחים והאמת כולה גלויה בפנינו. איננו צריכים להמציא, לנחש, לפחד.

רח' מנחם בגין 11/41 יהוד | 052-2998548 | 074-7363970
habaitcm@gmail.com |
www.dr-bracha.co.il



אוטונום תמיד נאמן לייחודיות שהוא (תדר שלו). אבל הוא יודע שגם הייחודיות הזאת באה לידי ביטוי רק בתוך תלות הדדית (שלם), כמו שאין אור ללא חושך, או טוב ללא רע. לפיכך, למרות שמערכת חיה במהותה נמצאת באחדות עם כל הקיים, ממקום של חופש היא משרטטת את הגבולות שלה ובכך קובעת את תדר עוצמתה הייחודי, את תהליכי הצמיחה, ההתחדשות וההשתנות שלה ולוקחת עליהם אחריות. יחד עם זאת, אוטונום אף פעם לא יכול לפעול באופן אגואיסטי, מתוך תודעה פרטנית – לעצמי בלבד, אחרת הוא אינו אוטונום אלא אינדיבידואל. הוא תמיד פועל לטובת המכלול.

לפיכך, כדי לעבור מהרשות נתונה לחופש, נדרש תחילה א.מ.נ.: אמונה – אמון – אמינות – נאמנות – אמן, (ציות לתקנה) כי תודעת חור מנעול מסתירה מאיתנו אמיתות רבות. ואז, לצאת למסע בו אנחנו חוזרים להיות עירומים בדיוק כמו בגן עדן בטרם החטא שגרם לנו לארוז את גוף האור שלנו במלבושים רבים (black Friday אינסופי).

בגרות התודעה:

יש קשר בין חופש לבין בגרות התודעה. כאשר האדם בוחר מהמקום של "הרשות נתונה" לעלות על הנתב האבולוציוני ולהתמיר חומר לאור, הוא עושה זאת בעזרת התודעה. כלומר, הוא עובר מתודעת מחסור שמפרה את חוק שיווי המשקל בבריאה (היא מייתרת או מחסירה) לתודעת שפע (כל האמת גלויה). הוא עובר מתודעת הצורה/התוכן/ההגדרה, לתודעה ניטרלית, מראה נקייה, מעין ענן שיש לו רק צליל וצבע. עובר מתודעת האישיות/זהות לתודעת אינות/אי-קיום. משמעות הדבר, שהאדם מתמקד בהרחבת מפתן הזיכרון שלו, כלומר, בפתיחת כמה שיותר ארכיבים מוצפנים, בלחתוך את חוט ההשפעות ולהתקרב למהותו. רק אז הוא משיג את **בגרות התודעה = תודעת התקנה/תודעת האמת.**

תודעת התקנה/תודעת האמת, בדומה לשמש, היא תודעה ניטרלית כוללנית נוכחת מבלי לכפות את עצמה על דבר. היא מאפשרת לנו להתבונן בכול בעזרת עין המהות שאינה מעדיפה, מסווגת, שוללת, מפרשת, אלא פועלת מתוך אהבה אלוהית ואמונה ללא תנאי. היא ניזונה מהארכיטיפ UNITY (אין הפרדות, סיווגים, השוואתיות. הכל מארג שלם, אחד). עוצמתה נמדדת בכ- 147 ספרות צופן (עוצמה של 144,745,524 יקומים). תודעה שכזאת יכולה להתקיים רק ב'ארץ' בה כולם אחד... הכל באחדות... הכל בשיווי משקל. זה המקום בו אנחנו תמיד רלוונטיים בכל מציאות, בכל ממד, בכל מדיום.

על מנת לפתחה, עלינו לתדלק את המוח בידע גבוה ושונה מהמוכר, לפתוח ארכיבים מוצפנים, להוציא לאור תכנים הדורשים טיהור, לאיין צורה: להשיל מסכים, מלבושים, רשימות מלאי זהותיות, חומר וצורה, להכליל הכל לכדי הבנה עמוקה – מחשבת שורש (טיפה שקופה וניטרלית), לייצר עוצמה גדולה יותר ולטפס. כלומר, להשיג אמת גדולה יותר, הבנה עמוקה יותר, מחשבת שורש.

רח' מנחם בגין 11/41 יהוד | 052-2998548 | 074-7363970
habaitcm@gmail.com |
www.dr-bracha.co.il



כדי להאיץ את התהליך להשגת בגרות התודעה, נדרש מאמץ שכלי ולכן, גם הענף הרוחני וגם הענף המדעי נפתחו היום לפלנטה שהיא עדיין ממד הצורה. חשוב להבין, כדי לטפס ממדיום ארץ למדיום האוניברסלי (הקומה ה-100), כל התאים חייבים להיות מלאים באנרגיות המהדהדות לתדר 72 ואז, להתחיל למשוך סוגי ידע שונים – סוגי "מזון" שונים בעלי עוצמות שונות, כדי לפתוח ארכיבים מוצפנים/נעולים במוח. זו הדרך לטהר, לאסוף עוצמה לעוצמה ולטפס אל עבר האוניברסליות.

ידע הופך אדם לתודעתי. תודעה מסייעת להשיג הבנה עמוקה. הבנה עמוקה משמעה לתפוס את האמת.

שום תודעה אינה יכולה להישאר במדיום האבולוציה בו היא נמצאת. היא חייבת לטפס ולהשיג את השלם = האמת. אחרת, היא לא תוכל למשוך השפעות קוסמיות, לחדש את התאים, לצמוח ולהתחדש. היא רק תעביר ידע (לדעת על, השקפה אוניברסלית) ללא היכולת לשקף או להשליך, להיטהר או לטהר (להיות את, תודעה אוניברסלית).

התודעה, למרות שהיא נעדרת צורה, היא סוג של "אנרגיה" (לא בדיוק זו שאנחנו מכירים), המהדהדת בהתאם למדיום בו היא שוהה. מקורה באחד שממנו התחילה הבריאה להשתלשל. לפיכך, התודעה בוראת ואילו המוח הקוסמי/המחשבה יוצרת הלכה למעשה.

התודעה היא **אינהרנטית ליקום** ונחשפת בהתאם לתדר המדיום. היא נמצאת בכל גרעין מהות של כל מערכת חיה. היא **אחראית** להוציא מהכוח אל הפועל את פוטנציאל הכלי/הגוף הטמון בגרעין המהות (מוח תאי) ואחראית על תהליכים אינסופיים של צמיחה, התחדשות, השתנות, תוך כדי טיפוס אל עבר הממד הגבוה הבא (תפיסה אוטופואטית). היא **גם אחראית** על התקשורת עם עולמות שונים ברחבי היקום הידוע והלא ידוע, על מנת לייבא מהם "דלק" (ידע כעוצמת תדר ולא כתוכן) למחולל המוח כדי לפתוח ארכיבים מוצפנים ולהוציא לאור את הזרעים הבשלים, לאסוף עוצמה לעוצמה ולטפס. היא **גם אחראית** על השגת הבנה עמוקה/מחשבת שורש/אמת מוחלטת על ידי ערטול כל המחשבות מהפרשנויות, מהאמת היחסית, משילה חומר, מחסומים, מלבושים ומגיעה למילה יחידה, יד יחידה, נתיב יחיד, ספר יחיד. הכל ביטויים לאמת מוחלטת ונצחית.

מכאן, היקום עשוי מתודעה, בעוד שאנרגיה, חומר ומחשבה הם רק שלוש מצורותיה (Manifestation).

לפיכך, התודעה היא גם פנימית וגם חיצונית. היא גם מסתעפת מהנקודה הפנימית במרכז החוצה...וגם מתמקדת חזרה מהחוץ פנימה לנקודה במרכז. תנועה רקורסיבית שרוטטת תמידית. הנשימה של הבריאה. כנזאת היא הגורם המאחד בבריאה!!!



מאחר ורובנו רחוקים ממהותנו, כלומר מחופש בחירה ומבגרות התודעה, אני מציעה שלב ביניים על מנת להתחיל לעבור מזהות למהות, מתודעת חור מנעול לתודעת האמת, מעבודת לחופש. בכל צומת של בחירה לשאול את שאלת המפתח: **למה אנחנו נותנים עכשיו כוח ולמה**: לעניינים שמקרבים אותנו לשלמות, למהות, לכוללות הרוחנית...או לעניינים שמקרבים אותנו לחיסרון, להישרדות, להתקבע בארציות? האם אנחנו נותנים כוח לאמונות שמעצבות את חווייתנו ואת משמעות קיומנו (מגדירות את מרחב ההתנסויות שלנו), או לאמונות שמתעצבות על ידי חווייתנו וההתנסויות שלנו בחיים? האם אנחנו באמת מכירים את מהותנו, את אדירותנו, את היקום הקטן שאנחנו? האם אנחנו יודעים את מחשבת הבריאה ותפקודה גם למטה? האם אנחנו מבינים לעומק כי הקוסמוס פועל על פי משנה סדורה ותקנה מוחלטת? האם אנחנו מאמינים שלקיום שלנו יש תכלית? בידי מי נמצא ההגה לחיינו?

הרי שאז נבחר ממוקם תבוני (עדיין לא חופש מלא כי אנחנו מצועפים) יותר - הרשות הזאת שניתנה לנו. כאשר אדם מתמהמה בבחירותיו הנוגעות בנתיבו האבולוציוני או כאשר הוא מנהל על ידי התניות, דחפים והשפעות שמוציאים אותו משיווי המשקל, הוא מקבל "דחיפה", מכת סנפירים, חוויה לא פשוטה על מנת להתעורר.

כאשר השגנו את בגרות התודעה = מהות = חופש - יצור אנוש אמיתי ועילאי אנחנו:

- הווים בלי הצורך להוכיח.
- עירומים: אי-קיום זהותי: ריקים מהשפעות, התניות, מסכות וצעופים, משוללים מרחב זמן, חסרי גבולות, חסרי צורה או הגדרה.
- אוחזים בהגה לחיינו בידינו.
- אדוני הבית הפנימי שלנו ולא משרתים של משרתים רבים.
- תמיד רלוונטיים בכל מציאות, מצב, ממד כי אנחנו פועלים מתוך אינסוף אפשרויות.
- פועלים מתוך מכלול הרצון.
- נמצאים בידיעה שאינה יודעת. אלו שיודעים את הסודות הם ימים. הם כבר יכולים לרוקן את המים מהסירה = לשחרר אחיזה בידע (תוכן). אלו שמשוחחים עליהם הם עדיין אוקיינוסים (כלי).

האם אנחנו בוחרים להמשיך להיות אינדיבידואלים הנלחמים על העצמאות שלנו, או אוטונומיים החיים ממוקם של חופש?

בואו לבנות את אסטרטגיית החיים החדשים שלכם כדי שתמיד תוכלו להיות רלוונטיים בכל מציאות, בכל מצב, בכל מדיום!!!

רח' מנחם בגין 11/41 יהוד | 052-2998548 | 074-7363970
habaitcm@gmail.com |
www.dr-bracha.co.il



אל תחפשו מה לתקן, מה לשפר, אלא תתמקדו בהשגת הבנה עמוקה בעיצוב גשר הטיפוס
מארץ לשמיים!!!

צופן העבודה שלנו "בבית לחוכמה מתהווה" הוא: **EDIT** ("מכונת יכולות")!!!

החלה ההרשמה לתוכנית הדגל שלנו "להיות תמיד רלוונטיים במציאות משתנה" המתחילה

ב- 3/1/2022:

<https://habaitcm.ravpage.co.il/evolution>

שיחות סלון מרהיבות ממשיכות עד סוף השנה 2021 כל יום ראשון –

<https://habaitcm.ravpage.co.il/lectures>

סדנאות חווייתיות – <https://habaitcm.ravpage.co.il/sadna>

מפגשים אסטרטגים – רוחניים 1:1 עם מנהלים בכירים – <https://www.dr-bracha.co.il/wp->

[content/uploads/2021/11/docx_פנייה-למנהלים2.docx](https://www.dr-bracha.co.il/wp-content/uploads/2021/11/docx_פנייה-למנהלים2.docx)

מפגשי טרנספורמציה אישיים 1:1 – habaitcm@gmail.com

פיתוח ארגוני מחר חדשים – <https://habaitcm.ravpage.co.il/organization>

אתר הבית: <https://www.dr-bracha.co.il> עם ראיונות, סרטונים, מראות ידע, מסרים מרתקים.

תצטרפו לקהילה: <https://habaitcm.ravpage.co.il/khilathabait>

תצטרפו לדף הבית בפייסבוק: <https://www.facebook.com/baitlechochma>